

# Rondom Petrus en Paulus

Maart - Mei 2026

No. 5

Infoblad RK parochie - Leiden en ommelanden

## Waarom het kruis cruciaal is voor ons geloof

**Augustinus (overl. 430) heeft in zijn jeugd gezien hoe iemand gekruisigd werd. Hij is dat nooit vergeten. Het is een gruwelijk proces van sterven.**

### Afstotend

De nog steeds niet verklaarde afdruk op de Lijkwade van Turijn heeft artsen laten ontdekken dat kruisiging diverse krampbewegingen in het lichaam laat ontstaan, waardoor het slachtoffer geen seconde verlichting krijgt van de pijn. Het is een afstotende vorm van executeren. En toch kijken wij naar ons kruisbeeld in de kerk, in de kamer, aan onze rozenkrans ... en vinden dat niet afstotend.

### Zichtbare zondelast

Is het omdat wij geleerd hebben er de liefde in te herkennen? Dat zal zeker meewegen. Tegelijk weten wij dat de wonden van Christus gevolg zijn van onze zonden. In het gefolterde en gekruisigde lichaam van de Heer wordt zichtbaar wat de zonde uitwerkt. "Hij werd doorstoken om onze weerspanning, om onze zonden gebroken; Hij werd gestraft; ons bracht het vrede, en dank zij zijn striemen is er voor ons genezing." (Jesaja 53,5)

### Zich geven

Als de liefde in het hart van iemand echt is, dan zal diegene daar altijd woorden aan kunnen geven. Van het eenvoudige "Ik geef om je" tot en met de prachtigste gedichten. Maar woorden zijn niet genoeg. Diegene wil ook laten zien hoe groot de liefde is, in gebaren en geschenken. Maar ook dat is nog niet genoeg. De ware liefde is bereid alles te geven, zichzelf te geven. God heeft alle drie de stappen gezet. Hij heeft tot ons gesproken en in tekenen zijn liefde laten zien. Het Oude en Nieuwe Testament getuigen hiervan. Maar dat was niet genoeg. Hij heeft alles gegeven, Hij heeft zichzelf gegeven,



Tekening gemaakt door de h. Johannes van het Kruis (overl. 1591).

Een uniek moment, dat het christendom wezenlijk onderscheidt van religies en ideologieën.

### Waar we recht in het hart van God kijken

Als God de Zoon in zijn mens-zijn lijdt en sterft aan het kruis, geeft Hij zichzelf. Jezus had al gesproken over dit geven (zie bijv. Johannes 15,13). Nu wordt het voltrokken. Daarom onthult juist door Calvarië God zich als de drie-ene Liefde. De Vader schenkt zijn Zoon, de Zoon schenkt zijn leven en de heilige Geest laat zich schenken aan de Kerk. De eeuwige uitwisseling van liefde staat langs het doorstoken Hart van Jezus open naar ons toe.

### De Eucharistie is het kruisoffer

Het kruis is de zelfgave van God de Zoon en daarmee wordt het opgenomen in de eeuwigheid. Het Boek van de Openbaring tekent de Zoon als het Lam dat geslacht is (zie bijv. 5,6). Het buitentijdelijke wordt weer

even in de tijd geplaatst wanneer de Eucharistie gecelebreerd wordt. De zelfgave van de Zoon komt zo door de liturgie van de Kerk op onze altaren onze kerken binnen. De Communie is dus Jezus ontvangen, die zich tot het uiterste toe aan mij geeft.

### Kruisteken

Wanneer we het kruisteken maken, plaatsen we ons dus in de zelfgave van de Heer. Het is een belijdenis, bescherming én opdracht in één. Want als we de Heer aanbidden omdat Hij "door zijn heilig kruis de wereld heeft verlost", nemen we ons voor ons door zijn zelfgave te laten vormen tot mensen die ook bereid zijn te geven, alles te geven, zichzelf te geven. In het licht hiervan wordt het dragen van een irritatie, een belediging, een tegenslag, maar ook van lijden en ziekte, van sterven anders. In het licht hiervan wordt ook de naastenliefde anders, 'gekruistekend' door de caritas van de Heer.

### Pasen

Daarom blijft het kruisteken één van de mooiste gebaren die op aarde te maken zijn, ook tijdens de Paastijd, wanneer we met de wereld vieren dat de Heer waarlijk verzezen is. Want Witte Donderdag en Goede Vrijdag, Stille Zaterdag en Paaszondag zijn altijd onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het zijn de drie heiligste dagen van het jaar, die we zoveel mogelijk ook proberen mee te vieren in de kerken. Ons geraakt zijn door het kruislijden van de Heer zal mede de mate bepalen van onze vreugde over zijn verrijzenis.

Pastoor Smith

### U vindt in dit nummer o.a.

- Alle vieringen van de Goede Week
- Open kerk actie
- *Catholicism* avonden
- Hildegard lezen
- De meimaand Mariamaand

## Uit het parochie bestuur - Neem de tijd

Het is een tijd van revolutionaire veranderingen, zo hoorde ik onlangs een deskundige spreken. Hij legde uit dat het nu allemaal zo snel gaat dat de verhoudingen in de wereld, in de economie en in de geestelijke volksgezondheid, zich momenteel revolutionair wijzigen. Het is niet meer bij te houden.

Nu is dat in zekere zin in mijn herinnering altijd het geval geweest. We rennen van oliecrisis, naar gat in de ozonlaag. We vliegen van zure regen naar klimaatcrisis en onderwijs was heel Nederland in 1990 ook nog WAO-ziek. We zagen een internet bubbel klappen. Er zijn aanslagen en computers die steeds meer kunnen. En altijd hangen we wel ergens aan het randje van een financiële afgrond of torent er een geweldspiraal boven ons uit. En momenteel weten we weer niet wat we aan moeten met ... vult u maar in.

Het gaat als maar sneller. En gaarne wordt door ene of gene stroming er ook nog een schuldgevoel op uw scherm bij afgeleverd. Het leven van alle dag kan voor "de bewuste mens" nogal een intense en hectische beleving zijn.

Nu roept de Kerk ons op om niet passief te blijven, maar actief bij te dragen aan een

rechtvaardige samenleving. We hebben de taak om op te komen voor morele verantwoordelijkheid, sociale betrokkenheid en bescherming van menselijke waardigheid. We hebben dus een missie in die wereld. Tegelijkertijd is het ook zo dat het kerkelijk leven ons graag vertraagt en dat draagt bij aan het menselijk geluk. In de Kerk sprinten we niet in oktober al naar kerstsfeer maar nemen we een paar weken later eerst de tijd voor de advent. In het vroege voorjaar nemen we zeven weken de tijd om een aanloop te nemen naar Pasen. Zo beschouwd is de Kerk, om het in keuken termen uit te drukken, slow cooking. De gerechten vormen geen fast food maar worden op een natuurlijke wijze bereid. Het is voor velen een verademing.

De Sagrada Familia in Barcelona is zo'n spectaculair *langzaam* project. Zoals kathedraal-bouw dat altijd is geweest. Het is geen "grand projet" dat in een paar jaar uit de grond wordt gestampt. Het heeft zijn tijd nodig. Het bouwen van een grote basiliek met middeleeuwse allure lukt niet in



één generatie. Terwijl de laatste kathedraal van Europa, de Dom van Keulen, in 1880 net klaar was, begon het Barcelona van Gaudi nog aan een nieuwe. Onlangs werd het hoogste punt bereikt: de Jezus-Christus-toren. De andere torens verwijzen naar de apostelen, de evangelisten en naar Maria maar er is maar één de hoogste. Het is een imposant teken gebouwd door mensen met het oog op de eeuwigheid. Een majestueus kunstwerk van meer dan 140 jaren arbeid als verwijzing naar Pasen. Een teken in de wereld die zich, zoals altijd, ophoudt in doellende verwarring.

**Zalig Pasen!** Jan van Trigt

## Marlène Falke-de Hoogh - vervroegd pensioen

Na bijna 14 jaar lid te zijn geweest van het pastorale team van onze parochie, gaat onze pastoraal werker Marlène met vervroegd pensioen.

Door long covid kon ze helaas al een paar jaar niet meer doen wat ze zo graag en toegewijd deed in de parochie. Na een tijd van afweziging, overleg en gebed heeft ze nu dit besluit genomen. We hadden haar, ons en onze parochie nog enkele jaren gegund met haar inzet als voorheen! Maar ze gaat niet 'zomaar' weg! Op zaterdag 25 april kunt u haar ontmoeten en groeten. Om 14.30 uur is er een moment van gezamenlijk gebed in de Petruskerk, Leiden. Daarna zullen enkele mensen, waaronder Marlène zelf, spreken. Vanaf 15.30 uur bent u welkom op de receptie in de Petruszaal waar u Marlène nog even persoonlijk kunt begroeten.

Op die 25e april zullen we samen voor haar en haar dierbaren bidden en Gods zegen vragen. Pastoor Smith, Jan van Trigt



## Goede Vrijdag - Tocht met het kruis en de plechtigheden

Het is altijd indrukwekkend om op Goede Vrijdagmiddag met een groot kruis en een grote menigte door de straatjes van Leiden te gaan. De steegjes in Jeruzalem waren hier en daar niet anders. Toen stonden er ook veel mensen te kijken of werden even tegengehouden om de groep met de soldaten en de kruisdragen-Heer voorbij te laten gaan. Op 4 plekken houden we een statie (stilstand), lezen het Passie-evangelie en horen overwegingen van paus Leo XIV.

De tocht met het Kruis (n.b. laten we het geen 'kruistocht' noemen) begint om 16.15 uur - na de kruiswegoverwegingen in diverse kerken - bij de Hooglandsekerk en eindigt rond 17.15 uur bij de Lodewijkkerk, waar de zegen met de kruisrelik gegeven

wordt. Voor wie wil is er daarna nog een vastenmaaltijd. 's Avonds is dan de liturgische plechtigheid van deze heilige Dag, het meest belangrijke moment voor ons gelovigen, ook vanwege het ontvangen van de vrucht van het kruisoffer, de heilige Communie.



## Contactadressen

Secretariaat: Lorentzkade 16A, 2313 GB Leiden, **071 737 00 87** (ma-do 9.45-11.30 uur), [secretariaat@petrusenpaulusleiden.nl](mailto:secretariaat@petrusenpaulusleiden.nl)  
Pastoor **J. Smith**: 071 513 07 00, [jhsmithpr@gmail.com](mailto:jhsmithpr@gmail.com),  
Kapelaan **D. Huntjens**: 071 362 63 10, [kapelaan@petrusenpaulusleiden.nl](mailto:kapelaan@petrusenpaulusleiden.nl), Diaken **G. Clavel**: 06 537 323 62, [diakengjclavel@gmail.com](mailto:diakengjclavel@gmail.com), Pastoraal werker **M. Falke-de Hoogh**: 06 532 491 87, [m.dehoogh@hotmail.com](mailto:m.dehoogh@hotmail.com).

[www.rkleiden.nl](http://www.rkleiden.nl)



## Colofon

**Jaargang 5 (21), nr. 5, Maart - Mei 2026**  
Rondom Petrus en Paulus is een uitgave van de R.K.-parochie HH. Petrus en Paulus in Leiden, Leiderdorp, Stompwijk en Zoeterwoude

De redactie is bereikbaar via het secretariaat.  
Redactie a.i.: Marlène Falke de Hoogh en pastoor Smith  
Vormgeving: Grafisch Buro Versteegen Vormgeving - Leiden  
Tekst overname uit dit blad is prima, mits met bronvermelding.  
Nr. 6 komt uit op 10 mei. Deadline copy 20 april.

## Ik moet en wil de Moeder zijn...

### Een vloek vanaf het begin

**Genesis 4 beschrijft het begin van de menselijke geschiedenis buiten het paradijs: een uitbarsting van geweld, die begint met Kaïns broedermoord en eindigt met enkele verschrikkelijke dichtregels die Lamech vijf generaties later uitspreekt (Gen. 4, 23):**

Wie mij verwondt, die sla ik dood, zelfs wie mij maar een striem toebrengt; Kaïn wordt zevenmaal gewroken, Lamech zevenenzeventigmaal!



Kruiswegstatie uit de Goede Herderkerk

Deze oeroude woorden zijn een vloek die sinds het begin der tijden op de mensheid rustte, het begin van een universeel patroon van geweld, doorgegeven vanaf de bakermat van de beschaving. De gevolgen hiervan zijn in onze wereld duidelijk zichtbaar...

### Opheffing van de vloek door Christus

Bovenstaande gedachten zijn ontleend aan het boek De eenzaamheid doorbreken van de Noorse bisschop Erik Varden (blz. 91-92). Hij beschrijft dat Jezus de vloek van Lamech heeft doorbroken met Zijn gebod om zeven maal zeventig maal (!) te vergeven, en door Zelf aan het kruis als verzoenend Lam te sterven, mede uitgedrukt in Zijn bede: "Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen" (Lc. 23, 34). Al binnen enkele jaren zou Zijn eerste martelaar, de H. Stefanus, met soortgelijke woorden voor zijn beulen tot Hem bidden: "Heer, reken hun deze zonde niet aan!" (Hd. 7, 60). Jezus heeft dus een nieuw patroon geïntroduceerd dat door de Zijnen moet worden doorgegeven. Universeel zoals de erfzonde is het helaas nog niet, maar we zien het oplichten in hen die aan Jezus toebehoren: Stefanus dus, maar ook bijv. de martelaren Maria Goretti en Titus Brandsma.

### Voor Stefanus komt Maria

Als dit patroon zichtbaar wordt in de heiligen, moet het wel het duidelijkst aanwezig

zijn bij Haar die het dichtst bij Jezus stond. In een kerk nabij Leuven trof ik een Kruisweg aan met een kort rijmpje bij elke statie. Bij de dertiende statie - Jezus wordt van het kruis genomen en in de schoot van Zijn bedroefde Moeder gelegd - luidt het:

Mijn dode Zoon, mijn God en Heer, hoe krijg ik thans Uw Lichaam weer? Waar moet ik met mijn liefde heen? Ik móet en wil de Moeder zijn van Uwe beulen groot en klein.

Maria ontvangt haar gestorven Zoon en zegt dat ze moeder wil zijn voor de daders. Dat is duizelingwekkend. We wisten al dat het moederschap van Maria onder het Kruis is uitgebreid ("Vrouw, zie daar uw zoon") tot Johannes, tot elke beminde leerling van Jezus, tot de Kerk - maar tot Zijn beulen? Kan Maria hun moeder zijn? Je zou kunnen zeggen: als ze moeder is van de Kerk, dan is ze in potentie ook moeder van hen die nog verzoend moeten worden met Christus. Dat die potentie werkelijkheid zou worden, is voor haar iets dat móet en dat ze wil. Het is immers Gods wil dat alle mensen gered zouden worden door de enige Middelaar Jezus. En ze wil het, niets liever dan dat wat Hij wil...

### "Uwe beulen groot en klein"

Wie zijn die beulen groot en klein? De beu-

len destijds op Golgotha. Maar Jezus leed daar niet alleen onder wat Hem toen werd aangedaan, maar ook onder elke zonde van verleden en toekomst - dus ook door mij.

Er zijn zondaars in wie 'groot' zichtbaar wordt dat ook zij, via de evenmens, beul van Jezus waren: denk aan de heilige apostel Paulus, Alessandro Serenelli of Jacques Fesch. Bij andere zondaars is het meer in het 'klein' te zien, of verborgen. Ook al springt het niet zo in het oog, wij allemaal kunnen terecht zingen: "Al wat Gij hadt te dragen / wie heeft het U gedaan? / Wee mij, die voor de zonden / het hoogste goed verliet! / O, om uw bloed en wonden, / verstoot mij, zondaar, niet!"

### Fiet of fictie?

Jezus verstoot geen berouwvolle zondaar en Maria evenmin. Zij wil met haar liefde zelfs naar Zijn beulen. Maar heeft het rijmpje daar gelijk in? Is dat niet onmogelijk voor een moeder die nog midden in dit trauma staat? Kunnen we aannemen dat Maria dat al zo beleefde bij de Kruisafname?

Inderdaad, Maria is echt getraumatiseerd: haar hart werd met een zwaard doorboord om wat haar Zoon overkwam. Haar heiligheid maakte haar leed niet zachter dan dat van zovele andere vrouwen en mannen van smart in de geschiedenis, maar deed het zelfs nog dieper binnenkomen. Tegelijkertijd zijn ook Jezus' Kruiswoorden bij haar dieper binnengekomen dan bij wie ook: "Vader, vergeef het hun...". En haar Hart, vrij van zonde, was in staat mee te gaan in wat Jezus daar zei en voltrok, mee te kloppen met Zijn vergevend Hart.

Ook dit vergevende aspect van het martelaarschap heeft de Koningin der Martelaren het eerst doorleefd. Ze is de eerste in het nieuwe patroon van zegen waarmee Jezus de vloek van Lamech wil vervangen. Dat verklaart ook waarom we juist door haar, Koningin van de Vrede, onze verscheurde wereld aan Hem toevertrouwen - zeker in de komende meimaand, een maand om nog trouwer de Rozenkrans te bidden.

Kapelaan Huntjens

Stichting De Boog  
Herenstraat 41  
3512 KB Utrecht



info@deboog.nl  
www.deboog.nl

### Mijn zoon Carlo



Mijn zoon  
**CARLO**

Antonia Salzano Acutis vertelt over haar zoon, de eerste millennial die heilig werd verklaard. Door haar ogen zien we hoe Carlo's diepe verbondenheid met Jezus haar leven veranderde: "hij heeft me geholpen om elke dag een beetje meer pelgrim te worden naar het Absolute." Een ontroerend getuigenis van geloof, liefde en het licht van de Eeuwigheid dat blijft stralen – zelfs voorbij de dood.

**Antonia Salzano Acutis, zachte kافت, 385 blz., € 19,90**



• Restauratie • Renovatie • Nieuwbouw • Onderhoud

**Wij wensen u een Zalig Pasen**



Coenecoop 2c, 2741 PG Waddinxveen  
Tel. : +31(0)182 61 99 44  
E-mail : info@vanberkelwaddinxveen.nl  
Website : www.vanberkelwaddinxveen.nl



R.K. Zorgcentrum  
**ROOMBURGH**  
Zorgzaam, betrokken en gastvrij

Hof van Roomburgh 46  
2314 ZC Leiden  
T | 071 589 22 00  
E | info@roomburgh.nl  
W | www.roomburgh.nl

### Ondersteuning

Zelfstandig wonen met ondersteuning.  
Roomburgh biedt de volgende services:

**THUISZORG**  
**DAGBESTEDING**  
**CASEMANAGEMENT DEMENTIE**  
**MAALTIJDSERVICE**  
**HUISHOUDELIJKE ONDERSTEUNING**

### Zorg & wonen in Roomburgh

Roomburgh beschikt over handige voorzieningen:  
**VERPLEEGHUIS**  
**HUURWONINGEN**  
**KAPEL**  
**RESTAURANT**  
**GEZONDHEIDSCENTRUM**

### Rooms-katholieke identiteit

Roomburgh beschikt over een eigen kapel en een eigen rector. Dagelijks wordt de Heilige Mis gevierd.

### Vrijwilligers

Wilt u iets betekenen voor de oudere medemens?  
U bent van harte welkom.



installatie
totaal verbouwing
witgoed
koopmans veer
ijzerwaren
geroedschappen
tuinroedschappen
bouwmaterialen
beveiliging
sluutservice

www.hartwijk.nl  
Lammermarkt 3 2312CK Leiden 071-5126627

### Begraafplaats Zijlpoort

Een "oase van rust" op een unieke locatie direct naast de oude Leidse stadspoort

- Particuliere graven
- Algemene graven
- Urnengraven

Voor meer informatie:  
www.begraafplaatszijlpoort.nl  
info@begraafplaatszijlpoort.nl

Of bel  
06 2508 5256  
Haven 64  
2312 ML Leiden



### Missionaire Team - een korte herbezinning

In onze parochie gebeurt veel rond missionair kerk-zijn. Er zijn mooie initiatieven, van gastvrijheid en gebed tot geloofsgesprekken en cursussen. Tegelijk merken we dat het goed is om even bewust stil te staan: wat betekent missionair zijn concreet voor onze parochie, en welke stappen helpen de kernen het meest?

Daarom neemt het missionair team nu een korte herbezinning. Het gaat erom samen onze missie en visie scherp te krijgen en een helder kader te ontwikkelen, zodat alle initiatieven beter samenhangen. Ter inspiratie zijn we naar Conferentie van de Missionaire Parochie geweest. Met wat we meekregen, kunnen we straks gerichter bekijken welke stappen passen bij iedere

kern en hoe we hen het beste kunnen ondersteunen. Voor u als parochiaan betekent dit dat de acties, initiatieven en keuzen in uw kern straks nog duidelijker aansluiten bij onze gezamenlijke missie. We willen dat iedereen zich gezien en welkom voelt, dat activiteiten goed passen bij de kern en dat u merkt hoe onze parochie samen groeit in missionair zijn. Na deze korte herbezinning komen we snel



Bijna alle deelnemers vanuit onze parochie bij de Missionaire Conferentie.

weer bij de kernen langs om samen verder te bouwen aan een uitnodigende, levendige, beschikbare parochie waarin Christus op diverse wijzen verkondigd wordt en iedereen zich welkom voelt. Namens het Missionaire Team,  
Angelique Steysel

### RK Leiden – Samen Kerk, online én verbonden

Misschien heeft u het al gemerkt: onze parochie HH. Petrus en Paulus heeft onlangs een vernieuwde centrale website gekregen. Via www.rkleiden.nl vindt u nu een frisse en overzichtelijke plek waar mensen - ook wie nog niet vertrouwd zijn met het katholieke geloof of onze parochie - kunnen kennismaken met wie wij zijn. De website wil uitnodigen, informeren en een eerste stap mogelijk maken.



#### In de app kunt u:

- Het laatste parochienieuws volgen
  - De agenda bekijken met vieringen en activiteiten
  - Lid worden van groepen binnen de parochie en ook uw eigen kern.
  - Deelnemen aan werkgroepen, koren, vrijwilligersgroepen of gebedsgroepen etc.
  - Nieuwe initiatieven starten
  - Eenvoudig communiceren binnen uw eigen groep
- Er is ruimte voor allerlei groepen zowel bestaande als ook nieuwe initiatieven: een tuingroep, schoonmaakgroep, caritasgroep, pci, een bijbelgroep, een gespreksgroep of een tijdelijke projectgroep.

#### Hoe werkt het?

U downloadt de app via uw telefoon (naam: RK Leiden, herkenbaar aan ons parochielogo) en maakt een persoonlijk profiel aan. Daarna kunt u zich aansluiten bij bestaande groepen die voor u relevant zijn.

- Toegang tot groepen wordt beheerd door groepsbeheerders.
- Alleen leden van een groep kunnen de berichten binnen die groep lezen.
- U bepaalt zelf van welke groepen u lid wilt zijn.
- U kunt zich ook weer eenvoudig afmelden bij een groep.
- Wilt u een nieuwe groep starten? Neem dan contact op met secretariaat: secretariaat@petrusenpaulusleiden.nl. Zo blijft de app veilig, overzichtelijk en in goede orde beheerd.

**Volg alles van de parochie via de app.**



### Samen bouwen aan de gemeenschap

In een tijd waarin communicatie steeds meer digitaal verloopt, willen wij als Kerk aanwezig zijn waar mensen zijn. De website helpt om nieuwe mensen welkom te heten. De app helpt ons om als geloofsgemeenschap dichter bij elkaar te blijven. Heeft u vragen, suggesties of ideeën? Laat het gerust weten via het parochiesecretariaat (zie boven). Wij nodigen u van harte uit om de RK Leiden app te downloaden en mee te bouwen aan een levende, verbonden en missionaire parochie. Samen Kerk – ook digitaal.  
Patrick Harp en Dirk Meuleman

### Hoe gaat biechten eigenlijk?

Dat is te lezen en te zien op de parochie website www.rkleiden.nl onder Sacramenten, Biecht. Vooral het filmpje van Sycamore is erg mooi en verhelderend, te vinden onder: waarom biechten.

### Vormsel-voorbereiding voor kinderen begint eind april

Eind april start de voorbereiding op het H. Vormsel voor kinderen in groep 8. Ook kinderen uit hogere klassen, die door omstandigheden vorige jaren niet hebben meegedaan, zijn welkom. Begin april verschijnt de informatie- en aanmeldingsbrief op rkleiden.nl/vormsel en in de kerken! Info bij het secretariaat: secretariaat@petrusenpaulusleiden.nl

## Berichten uit de Parochiekernen

Laurentius

### Poetsen in de Veertigdagentijd

De Veertigdagentijd is een periode waarin we ons allemaal geestelijk voorbereiden op Pasen. We zijn wat ingetogen. We proberen wat smetten van onze ziel weg te poetsen. Minder geestelijk, maar wel heel nuttig, zijn in de Laurentiuskerk wat smetten weggepoetst van de kandelaren en onderdelen van het kerkmeubilair. Dank aan degenen die zich daarvoor inzetten.



Goede Herder

### Zoeterwoude 750 jaar

Wie over de Hoge Rijndijk Zoeterwoude binnen rijdt, ziet al van verre de imposante koepel van de neoromaanse Goede Herderkerk, het huis van een betrokken en actieve geloofsgemeenschap, huis van God. In de avond wordt de kerk dagelijks fraai aangelicht. En in de komende maanden valt ook nog eens op dat het logo "750 Zoeterwoude" op de apsis van de kerk



wordt geprojecteerd. In 2026 viert Zoeterwoude het 750-jarig bestaan. In 1276 werd de naam Zoeterwoude voor het eerst officieel vastgelegd in een oorkonde van graaf Floris V. Daarmee begon de bestuurlijke geschiedenis van het dorp én het begin van 750 jaar strijd tegen het water, met het water. Tijdens het jubileumjaar wordt het verleden op allerlei manieren zichtbaar gemaakt: tentoonstellingen, wandelingen, schoolprojecten, toneelstukken en zelfs AI-animaties die oude schetsen van kastelen en dorpsgezichten tot leven brengen. "Zoeterwoude heeft stormen, oorlogen en modernisering doorstaan", zegt burgemeester Fred van Trigt. "Maar de ziel van het dorp leeft voort in haar mensen, met respect voor de geschiedenis en oog voor de toekomst."

Sint Jan

### Kinderkerk Palmzondag

Op zondag 29 maart is er weer kinderkerk. Dit keer zijn we samen met Scouting Zoeterwoude te gast in de St. Jan aan de Zuidbuurtseweg 15 in Zoeterwoude. De viering is om 12.00 uur. Voorafgaand aan de viering kunnen de kinderen die thuis nog geen palmpaasstok gemaakt hebben dit doen in de ontmoetingsruimte van de kerk. Vanaf 11.00 uur zijn de kinderen daar welkom om in groepjes van 2 of 3 kinderen samen een Palmpaasstok te maken. Voor de houten stokken, broodhaantjes en wat versiering wordt gezorgd. De kinderen mogen zelf fruit en andere lekkere dingen

meenemen om aan de stok te hangen. Al vele jaren is het gebruikelijk dat op palmzondag Scouting Zoeterwoude met een grote groep kinderen en familieleden aansluit bij de kinderkerkviering. Naast scouting worden alle kinderen uit Zoeterwoude uitgenodigd om mee te doen. Om een palmpaasstok te maken en in de kerk te luisteren naar het Bijbelgedeelte over de intocht van Jezus in Jeruzalem en over Pasen. Na de viering mogen de kinderen hun palmpaasstok wegbrengen naar ouderen of zieken in de familie of uit de buurt.

Wilma Kraan

O.L.V. Hemelvaart/Sint Joseph

### Avond van Barmhartigheid 30 maart Josephkerk – 3 priesters voor de biecht

Vooraf aan het Triduum wordt de Avond van Barmhartigheid gehouden: – 19.00 uur - Mis  
– 19.45 uur - Korte overweging en uitleg. Daarna aanbidding, biechtgelegenheid, gebedsduo's, liederen, stilte en teksten.  
– ongeveer 21.30 uur - Afronding  
U kunt vrij in en uit lopen.

Er zijn 3 priesters voor de biecht. Gezien het aantal biechtelingen vragen wij u de belijdenis voor te bereiden en niet te lang te maken. Als u belangrijke zaken wilt bespreken, kunt u ook een afspraak maken met een van de priesters. Dit ook om andere biechtelingen niet te lang te laten wachten, want we merken dat het aantal elk jaar toeneemt. Andere extra biechtijden zijn: Di 31 na de Avondmis in de Lodewijk en woe 1 april na de Avondmis in de Joseph.



O.L.V. Hemelvaart/Sint Joseph

### Kalender en wandeling Kalender 100 jaar Josephkerk

Dit is een verjaardags- of eeuwigdurende kalender, met mooie foto's van de bouw van de kerk en alle belangrijke Hoogfeesten van het kerkelijk jaar erop. De prijs is 12.50 euro per kalender. Ze zijn beschikbaar in de Sint Josephkerk en boekhandel De Kler in de Breestraat.

### Van der Laanwandeling

Zondag 17 mei (of bij slecht weer 24 mei) gaan we langs enkele belangrijk en kenmerkende gebouwen van de Leidse architectenfamilie Van der Laan. We starten om 13.30 uur bij de Sint Josephkerk. Kosten weer 15 euro met een drankje en een bit-terballetje in een leuke horecagelegenheid onderweg. De winst is natuurlijk voor het onderhoud van de kerk of voor het orgelfonds. Info en aanmelding bij Perry Zuurbier: perryzuurbier@gmail.com



Hartebrug

### Agenda voor Kinderen in de Hartebrug rond Pasen, Franciscus en de E.H.Communie

Op 27 maart gaan we palmpaasstokken versieren. Wij zorgen voor de stokken, crêpepapier en broodhaan. Breng je snoep en andere decoraties mee? Wij beginnen om 14.00 uur in de bijsacristie van de Hartebrugkerk, Haarlemmerstraat 110. Op zondag 28 maart, Palmpasen, mogen de kinderen meelopen in de processie met hun palmpaasstokken. Daarna is er kinderwoord-

dienst. De viering is helemaal in het Nederlands! Op Goede Vrijdag, 3 april, is er een kruisweg voor kinderen om 11 uur. Deze is geschikt voor kinderen vanaf 7 jaar. Daarna is er een kleine activiteit, "maak je eigen Paaskaars." De Vriendjes van Franciscus gaan op zaterdag 18 april verder met hun reis door de landen van de Bijbel. Deze keer over bergen en de woestijn en de dieren die in

deze gebieden kunnen overleven. Wij beginnen om 15.30 uur in de bijsacristie van de Hartebrugkerk, ingang Haarlemmerstraat 110. Alle kinderen vanaf groep 5 zijn van harte welkom. Contact via Victoria: hartebrug.youth@gmail.com Op zondag 19 april mogen David, Melody, Olivier, Xavien en Zayn Jezus voor de eerste keer in de Heilige Communie ontmoeten.

Maria Middelaars

Lodewijk en O.L.Vrouw/Sint Joseph

Laurentius

### Palmpaasstokken maken

Op woensdag 25 maart kunnen kinderen in De Verdieping (Stevensbloem 269) weer een mooie palmpaasstok maken. Voor de stok, het broodhaantje en de versiering wordt gezorgd. Het duurt van 15.00 -17.00 uur en er is natuurlijk limonade met wat lekkers. De kinderen kunnen hun stokken op Palmzondag (29 maart) meedragen in de processie. De viering van Woord en gebed in de Maria Middelaarskerk begint om 9.30 uur.

Zaterdag 28 maart vanaf 13.30 uur palmpaasstokken maken in de zaal van het Babyhuis, Steenschuur 17. De zondag erna is er zowel in de Lodewijk als de Joseph de processie aan het begin van de Mis. Later op de dag kunnen de kinderen de palmpaasstokken naar iemand toebrengen. Aanmelden (zodat er voldoende materiaal is) via: <http://palmpasen.lodewijkjoseph.org/>

Ieder jaar worden er voor Palmpasen Palmpaasstokken versierd. In processie worden ze de kerk in gedragen en na afloop van de viering worden ze gebracht bij ouderen en mensen die wel een opkikkertje kunnen gebruiken. Heel leuk is dat dit jaar het maken van de Palmpaasstokken gebeurt in samenwerking met de basisschool Maerten van den Velde. De kalender stokken staan klaar en wij verheugen ons op het resultaat.



Lodewijk

### Gebedswake op Witte Donderdag

Op Witte Donderdag waakt de Kerk altijd na de Avondplechtigheden bij het rustaltaar. Dit moment brengt ons binnen in Getsemané, waar Jezus bad en zijn leerlingen vroeg één uur met Hem te waken. Op Witte Donderdag is de Johannes-Paulus II kapel open tot 24.00 uur. Van tijd tot tijd wordt er een gedeelte uit het Passie-evangelie gelezen en wat gezongen en gebeden. Dit wordt verzorgd door de groep die maandelijks het Holy Hour verzorgd op de 3e donderdagavond. Iedereen kan langs komen om met de Heer te waken op deze bijzondere avond.

Maria Middelaars



### Koster Leo Onderwater overleden

Totaal onverwacht is de koster van de Maria Middelaarskerk overleden. Op zondag 8 februari ging hij nog rond met de collecteschaal en in de nacht van maandag op dinsdag blies hij in het ziekenhuis de laatste adem uit. Hij is 22 jaar koster geweest van "zijn" kerk. Volgens zijn vrouw en dochters was het zijn tweede huis geworden na zijn pensionering. Op de zondag ging hij correct gekleed, doordeweeks trok hij graag oude kleren aan om te kunnen klussen in de kerk, in de tuin of op het kerkplein. Hij zat vol grapjes en was ondanks zijn 81 jaar nog heel fit. Op dinsdag 17 februari hebben we in een mooie viering afscheid kunnen nemen, helemaal in zijn traditie. We zullen hem missen!

### Vastenactie - Fidesco Gezonde voeding met de kinderen in Kameroen

In een centrum zorgen drie kloosterzusters voor voeding, gezondheid en opvoeding van 30 inwonende kinderen en 30 kinderen uit de buurt, in de leeftijd van 0-14 jaar.

Met uw hulp en die van enkele andere parochies willen we hiervoor een bedrag van 40.000 euro bij elkaar brengen o.a. de aankoop van landbouwgereedschap en zaden en planten. Helpt u een steentje mee?

In de kerken wordt hier mogelijkheid voor gegeven of u kunt een donatie overmaken naar: IBAN is NL53 ABNA 0566 0142 97 ter name van Stichting Fidesco Nederland, Venlo o.v.v. Vastenactie

### Meld je aan voor de inspirerende Jongerenreis vanuit de parochie naar Italië

Wij vliegen vanaf Amsterdam naar Rome. Met de bus: Rome - Assisi - Cortona - Loreto - Manoppello - Lanciano - Rome. Prachtige plaatsen om te bezoeken en een zee om in te zwemmen. De geestelijke begeleiding is in handen van kapelaan Huntjens.

De kosten liggen rond de 800 euro, maar we hopen op sponsoren. Dus laat het bedrag je niet afschrikken, maar neem contact op als je mee wilt gaan. Er zijn al 21 aanmeldingen voor 30 plaatsen! Kom mee, het wordt een onvergetelijk avontuur! Info en aanmelding: secretariaat@petrusenpaulusleiden.nl



Sint Petrus

## Beeldje, bloemen en Gouden Haan



Op zaterdag 21 februari nam de locatieraad van de Petrusgemeenschap afscheid van 3 trouwe leden. Pernelle Seve-rijnen, Els Grijmans en Miranda Elfring vonden het hun moment gekomen om afscheid te nemen uit de lokatieraad.

Pernelle is al sinds de jaren '80 verbonden

voor vele hand- en spandiensten aan de Petrusparochie, eerst als vertegenwoordiger van het jongerenkoor in de parochieraad en na een wisseling van de bestuursstructuur in de parochie bleef ze behouden voor allerlei taken op het gebied van liturgie, zoals de doopvoorbereiding, de vormsel werkgroep en 1<sup>e</sup> Communiegroep en alle mogelijke klusjes daaraan verbonden. Ze had ook vaak een gastvrij bordje aan tafel voor de kapelaan en de diaken, zorgde dat ze altijd netjes gekleed gingen, nimmer ontbrak een knoop aan colbert of superplie, Pernelle repareerde dat allemaal piekfijn.

Els Grijmans nam later de werkzaamheden rondom de doopvieringen van Pernelle over en nam voor de locatie deel aan de sector liturgie, maar was ook altijd trouw aanwezig bij de locatievergaderingen en wist ons nog wel eens terecht te wijzen als wij wat makkelijk over mensen spraken. Het was altijd Els die dan zei: "Ho ho even, niet zo negatief het is ook een mens die het beste wil een beetje meer respect is wel op zijn plaats." En in no time waren we weer terug in het hok met de gedachte "Ze heeft wel een sterk punt", met als gevolg gekuiste woorden, zoals het hoort in een parochievergadering.

Miranda, wat stiller op de achtergrond maar onze onvolprezen secretaris, die van elke bijeenkomst een minutieus verslag produceerde, waar je later echt wat aan had en waar een ieder zijn opgedragen taken netjes in terug kon vinden.

Met enig hartzeer nemen wij afscheid van hen, maar we begrijpen dat nu even de accenten ergens anders liggen.

Pernelle, Els, Miranda erg bedankt voor jullie inbreng in al die jaren.

Van de gezellige zaterdag morgen de 21e hebben we tevens gebruik gemaakt om de Gouden Haan uit te reiken aan Cathalijne Louwes. De verminderde personele bezetting in de Petrusgemeenschap wordt voor een heel groot deel opgevangen door Cathalijne zeker de laatste jaren. In haar jeugd (de jaren '80) was ze al dirigente van het kinderkoor, tegenwoordig is ze overal inzetbaar.

Reden om pastoor Smith te vragen ook aan te schuiven en de Gouden Haan van de Petrusparochie op te spelden bij Cathalijne Louwes.

De lokatieraad van de Petrus

Sint Jan

## Bedankt Annie Borst!

Annie heeft besloten dat het tijd is om een flinke stap terug te doen en een aantal taken in onze parochiekern neer te leggen. Zij heeft de Pastoraatsgroep verlaten en is gestopt als lid van de werkgroep Kinderkerk. Ook beëindigt zij haar werk voor de Nieuwsbrief en haar rol als contactpersoon voor het parochieblad Rondom Petrus en Paulus. Annie is meer dan tien jaar een drijvende kracht binnen de Pastoraatsgroep geweest. Deze bestond jaren geleden uit vier personen. Naast Annie en Margreet Onderwater waren ook Aad van Slingerland en Chantal de Koning lid van deze groep. Na het vertrek van Aad en Chantal bleven Annie en Margreet samen 'de kar trekken'.

Ook voor de Werkgroep Kinderkerk is Annie van grote waarde geweest, waar zij aan de wieg stond van de oecumenische Kinderkerk Vieringen die we een aantal maal per jaar samen met de protestante gemeente rondom de Dorpskerk vieren. Mede door haar inzet staan er nu goede vieringen waar de overige werkgroepleden mee verder kunnen.

Wij willen Annie ontzettend bedanken voor de talloze uren die ze zich heeft ingezet voor onze parochie(kern). Wij gaan haar enorme inzet missen, maar zijn blij dat we haar nog blijven zien als lector tijdens de vieringen.

De beheercommissie

Goede Herder

## Sam's kledingactie

Op zaterdag 28 maart wordt de jaarlijkse inzameling gehouden voor Sam's Kledingactie. U kunt uw kleding, schoeisel, accessoires bij De Goede Herder aan de Hoge Rijn-dijk 18 in Zoeterwoude brengen. Tussen 9.30 en 11.30 uur staan vrijwilligers klaar om uw kleding in ontvangst te nemen. Ook Dekbed-overtrekken, slopen, lakens, huishoudtextiel, knuffels en speelgoed zijn welkom. Gelieve deze artikelen wel in een aparte zak te doen. Al bijna 60 jaar zet Sam's Kledingactie zich in voor kwetsbare mensen in ontwikkelingslanden met speciale aandacht voor het welzijn en de ontwikkeling van het kind. Dit voorjaar zetten we ons in voor een project van het Liliane Fonds, waarbij het King George VI Rehabilitation Centre in Zimbabwe wordt ondersteund. Daar hebben veel kinderen en jongeren met een handicap nog altijd beperkte toegang tot gezondheidszorg, onderwijs en werk. Bij dit Centrum doen ze er alles aan om de vicieuze cirkel van maatschappelijke uitsluiting te doorbreken door zowel de kinderen als hun ouders te versterken en te voorzien van de juiste benodigdheden. Ouders, verzorgers en gemeenschap worden actief betrokken bij de revalidatie. Maar er wordt ook aan toekomstplannen gewerkt, zodat kinderen zelf hun eigen doelen kunnen vormgeven.

Mede door onze hulp kunnen we kinderen het verschil laten ervaren tussen uitzichtloosheid/maatschappelijke uitsluiting en toekomstperspectief. En dat is wat telt

Want: "Meedoen is geen gunst, het is een recht van ieder kind"

Werkgroep MOV/Diaconie 'De Goede Herder'



Laurentius

## Attende Domine

De Veertigdagentijd is een periode van bezinning, maar ook een periode van mooie tradities. Een daarvan is het zingen van het mooie lied Attende Domine. In de Laurentiuskerk wordt dit iedere zondag gedaan door twee leden van het parochiekoor. Daar is flink wat repeteren aan vooraf gegaan, want met twee personen zingen is toch wat anders dan met een heel koor. De kerkgangers genieten er iedere week van en kunnen het refrein inmiddels massaal meezingen.



Sint Jan

## De werkzaamheden aan de toren zijn gestart!

Zoals u waarschijnlijk al heeft gezien, zijn de werkzaamheden aan de toren van de St. Jan begonnen. Mede vanwege de doortlooptijd van ongeveer vier maanden is ervoor gekozen om de werkzaamheden te beginnen in het voorjaar.

De steigers worden gebouwd en er is een bouwterrein ingericht. De komende tijd wordt er in fasen aan de toren gewerkt. De 'ui' wordt hersteld, waarna het kruis en de haan weer stevig kunnen staan. Ook zal het voegwerk van de toren hersteld worden.

Een heel mooi (vooruit)zicht waar we lang naar hebben uitgekeken. Zoals bij elke renovatie brengen deze werkzaamheden helaas wat ongemakken met zich mee. Het belangrijkste punt is dat de toren-ingang tijdelijk niet gebruikt kan worden. We zullen daarom de hoofdingang gebruiken. Het mortuarium blijft bereikbaar.

We zullen u komende maanden op de hoogte houden van de voortgang. Tevens maken we van de gelegenheid gebruik om een stille schenker te danken voor de bijdrage die we hebben mogen ontvangen voor herstel van de haan.

De beheercommissie

Maria Middelaes

## Meimaand-Mariamaand

In de Maria Middelaeskerk wordt daar natuurlijk aandacht aan besteed. Op twee woensdagen in mei is er van 19.00-19.30 uur een Mariaviering. De eerste is op 6 mei en de tweede wordt later bekend gemaakt.

Hartebrug

## Restauratie Maarschalkerweerd orgel van start

Op maandag 16 februari jl. is de restauratie van het Maarschalkerweerd orgel in de Hartebrugkerk van start gegaan. Het orgel is van 16 tot en met 20 februari volledig gedemonteerd en alle onderdelen zijn naar de werkplaats in Hillegom vervoerd. De werkzaamheden worden uitgevoerd door Adema Kerkorgelbouw, het oudste orgelbouwbedrijf in Nederland, opgericht in 1855. Bijzonder is dat het orgel in het verleden ook door deze orgelbouwer is onderhouden. In het archief van Adema bleken diverse documenten en tekeningen bewaard te zijn gebleven, die bij deze restauratie uitstekend van pas komen. Zo bleek dat bij de windvoorziening (blaasbalgen) er, voordat een elektrische windmotor werd geplaatst, een blaasbalg buiten de orgelkast was. Deze kon door orgeltrappers worden bediend, zodat het orgel lucht kreeg. Deze voorziening is, na het plaatsen van de motor, verdwenen. Gebleken is dat deze ingreep nadelig is voor een goede windvoorziening van het orgel.



Er wordt nu opnieuw een extra blaasbalg buiten het orgel op de koortribune geplaatst. Alle onderdelen van het orgel worden gereinigd, gerepareerd en geïntoneerd. Het leer op diverse onderdelen in het orgel, dat op sommige plaatsen nog uit 1877 stamt, wordt vervangen. Ook het orgelmeubel wordt gereinigd, ontdaan van schimmel en in de was gezet. Tenslotte komen alle onderdelen weer terug naar de kerk en wordt het instrument weer opgebouwd en speelklaar gemaakt. Naar verwachting zal dit in het 1e kwartaal van 2027 zijn.

In mei 2027 is het orgel 150 jaar oud en klinkt het, naar verwachting, weer in volle glorie.

Hartebrug

## Update en voortgang Fietsenstalling en nieuwe Romanuszaal

Sinds onze laatste update na Leids Ontzet is er flinke voortgang geboekt. De realisatie van de fietsenstalling en de nieuwe Romanuszaal begint echt vorm te krijgen. Uiteraard hadden we wat last van het koude weer, maar het begint nu echt op te schieten. In de tweede week van februari is zelfs de verdiepingvloer gestort, de basis van onze nieuwe Romanuszaal.

Het projectteam en de gemeente Leiden monitoren de voortgang en zijn veelvuldig in contact met de aannemer Witte bouw. Het is nog steeds onze verwachting dat we in het najaar de bouwactiviteiten hebben afgerond.

Wilbert Hettinga en Remco Rothkrantz



Foto: Bas Schollaardt - De Verbeelding

## De Rozenkrans - ook online

Het is mooi om dagelijks de rozenkrans te bidden en de wereld heeft het zo nodig. Samen met anderen de Rozenkrans bidden voegt de diverse stemmen bijeen in eenzelfde smeekgebed. Paus Leo XIV zei aan het begin van die andere mariale

maand oktober: "Nu we de maand beginnen die aan de heilige Rozenkrans is gewijd, nodig ik u uit om hem dagelijks te bidden voor vrede in onze wereld."

In de Meimaand wordt op woensdagen vanaf 18.30 uur vooraf aan de

Avondmis in de Josephkerk de Rozenkrans gebeden.

En weet u nog dat er sinds coronatijd elke dinsdag en donderdag via zoom de Rozenkrans wordt gebeden? Om 20.30 uur. Inloggen gaat heel eenvoudig via de site van de Lodewijkkerk.



## Info en studie dag over Sycamore en aanbidding

De video's en het boek van Sycamore worden in steeds meer kerken gebruikt. In 20 video's wordt het katholieke geloof op een helder en praktische manier uitgelegd. In het boek zijn alle teksten na te lezen.

Deze 20 video's zijn ook weer geknipt in 60 kortere video's Sycamore to Go. Over elk be-

langrijk aspect van het geloof is een filmpje van ong. 6 minuten te vinden. Na de zomer verschijnt een nieuwe serie Sycamore-plus, die over alle aspecten van bidden gaat. Sycamore is heel flexibel te gebruiken. De info en studie dag gaat over de vele mogelijkheden van Sycamore. 's Middag volgt een

inleiding over het belang van de eucharistische aanbidding en hoe die op te zetten en vol te houden.

Waar: Thomas a Kempis Leerhuis, Broerestraat 12, Utrecht.

Wanneer: zaterdag 9 mei, 10.30 - 15.00 uur  
Info en aanmelding: Katholiek Alpha Centrum, info@rk-alpha Centrum.nl



uitvaartverzorging



**Janson & Bolland**

071 5 12 21 12  
dag en nacht bereikbaar

Uitvaartcentrum Levendaal  
Levendaal 103  
2311 JG Leiden



Afscheidscentrum Oegstgeest  
Piet Heinlaan 42a  
2341 SL Oegstgeest

info@uitvaartcentrumlevendaal.nl  
www.uitvaartcentrumlevendaal.nl



**bms notarissen**

BMS Notarissen, dé Netwerknotar van Leiden, ondersteunt en adviseert u bij al uw notariële zaken. Wij adviseren zowel particulieren als ondernemers. Uw unieke persoonlijke situatie staat bij ons notaris-kantoor voorop. Op belangrijke momenten in uw leven ondersteunen wij u graag bij het maken van keuzes en zorgen we voor het juridisch juist vastleggen van uw zaken.

**BMS Notarissen**  
Plantsoen 25  
2311 KG Leiden  
T. 071 516 29 30  
E. info@bmsnotarissen.nl  
www.bmsnotarissen.nl



Ons kantoor is aangesloten bij  
NETWERK NOTARISSSEN

## Uit de Paashymne *Aurora lucis rutilat* uit de 4e-5e eeuw

Claro Paschalli gaudio  
sol mundo nitet radio,  
cum Christum iam apostoli  
visu cernunt corporeo.

Helder in de vreugde van Pasen  
straalt de zon over de wereld,  
nu de apostelen Christus  
lichamelijk met hun ogen zien.

Ostensa sibi vulnera  
in Christi carne fulgida,  
resurrexisse Dominum  
voce fatentur publica.

Aan hen zijn de wonden getoond  
die schitteren in Christus' vlees  
en dat de Heer verrezen is,  
getuigt hun stem nu openbaar.

Rex Christe clementissime,  
tu corda nostra posside,  
ut tibi laudes debitas  
reddamus omni tempore!

Koning, Christus, allermildst,  
neemt Gij bezit van onze harten,  
opdat wij U de gepaste lof  
doen toekomen ten alle tijden!



## Activiteitenagenda In de periode van 23 maart tot en met 12 mei 2026

### MAART

- Ma 23** 2<sup>e</sup> Lezing over de betekenis en gebruiken van Goede Week en Paastijd
- Wo 25** Hoogfeest Maria Boodschap  
09.00 Mis in Lodewijkkerk, 10.00 uur in de Goede Herder en 19.00 uur Mis in Josephkerk
- Do 26** Lectio divina,  
10.00 uur, pastorie Lodewijk en elke donderdag
- Za 28** Openkerk actie in de Hartebrugkerk (zie hiernaast)
- Zo 29** Palmzondag, begin Goede Week  
**Tour of Faith,**  
ontmoeting van jongeren met de bisschop. In Gouda.  
Zie <https://www.bisdromrotterdam.nl/activiteiten/jongeren-activiteiten/tour-of-faith-februari>
- Ma 30** Avond van Barmhartigheid

### APRIL

- Do 2** Witte Donderdag - Avondmissen
- Vr 3** Goede Vrijdag -  
**Stabat Mater** gebedsgroep 10.30 uur JP II kapel  
**Kruisweg** - tocht met het kruis - Plechtigheden
- Za 4** Stille Zaterdag - Laudan 09.30 uur Lodewijkkerk  
**Paaswakes**
- Zo 5** Verrijzenis van de Heer - Pasen
- Ma 6** Maandag in het oktaaf - 2<sup>e</sup> Paasdag
- Di 7** Mis Zijlpoortkapel, 10.00 uur  
**Bezinningsavond Opus Dei** voor dames
- Do 9** Bijbelavond met Marieke Maes, pastorie Maria Middelares, 20.00 - 22.00 uur. Opgaven niet nodig.
- Za 11** Vader - Zoon middag (zie hiernaast)
- Di 14** Catholicism (zie hiernaast)
- Wo 15** Bezinningsavond Opus Dei voor heren
- Do 16** Aanbiddingsuur in Lodewijk, 20.00 - 21.00 uur
- Za 18** Petrus en Pauluspot
- Zo 19** Eerste Heilige Communie, Lodewijk, Harteburg en Joseph
- Di 21** Catholicism
- Zo 26** Doop van diverse volwassenen  
in de Missen van 10.00 en 17.00 uur (Engels) in de Lodewijk -  
**Roepingenzondag**
- Di 28** Catholicism

### MEI

- Vr 1** Stabat Mater gebedsgroep  
10.00 uur, Steenschuur 17
- Za 2** Gebedschtend missionaire parochie  
**Pater Pio**, 10.30 uur Josephkerk
- Di 5** Mis Zijlpoortkapel, 10.00 uur  
**Bezinningsavond Opus Dei** voor dames
- Wo 6** Rozenkrans 18.30 uur vooraf aan Avondmis in de Josephkerk  
**Maria viering** in de Maria Middelares
- Do 7** Bijbelavond Marieke Maes (zie 9 april)
- Zo 10** Marathon in binnenstad Leiden!
- Di 12** Maria-avond  
Mij geschiede naar uw Woord (zie hiernaast)

## Catholicism



Bisschop Barron is een van de wereldwijd bekende 'internet' bisschoppen. Zijn Word on Fire steunt zoekende mensen om de rijkdom en de waarheid van het katholieke geloof te ontdekken. Zijn serie over het katholieke geloof blijft prachtig om te zien en geeft altijd voldoende onderwerpen om met elkaar te bespreken. We gaan drie van zijn inleidingen bekijken over Petrus en Paulus, Gebed en geestelijk leven en Christus en de Kerk. Dinsdagen 14, 21 en 28 april  
Steenschuur 17 - 20.00 - 21.30 uur  
Nederlands en Engelstalig. Iedereen is welkom. Aanmelding niet nodig.

## Openkerk actie 28 maart bij Hartenbrugkerk

Zaterdag 28 maart houden we een open kerk actie bij de Harteburgkerk, van 13.00 tot 15.00 uur. De kerkdeuren staan dan wijd open en mensen kunnen binnenkomen om een kaarsje te branden. We delen de flyer uit met de tijden van de vieringen in de Goede Week in Leiden e.o. en met deze en gene zullen we ook zeker even kunnen spreken. Niet ingewikkeld, want het winklend publiek loopt doorgaans bijna vanzelf even de kerk binnen. Dus kom een keer meehelpen! We verzamelen om 12.30 uur in de kerk en dan worden er nog enige instructies gegeven.

## Maria-avonden:



Mij geschiede naar uw Woord Maria is door Jezus aan ons gegeven als Moeder van ons allen. Over heel de wereld zijn er dan ook 'Maria-plaatsen' en Mariakerken. Hoe mooi is het om de plekken te bezoeken waar Maria geweest is, Betlehem, Nazareth, Jeruzalem, Efeze. Twee avonden neemt de videoserie Mij geschiede naar uw Woord ons mee naar die plaatsen en horen we over de moederlijke rol van Maria in Gods heilsplan. Dinsdagen 12 en 19 mei - Steenschuur 17 - 20.00 - 21.30 uur  
Nederlands en Engelstalig. Iedereen is welkom. Aanmelding niet nodig.

## Vader - Zoon club



Elke maand is er wel weer wat te ondernemen. Soms gaan de vaders voor op, soms de zonen! Zaterdag van 14.00 tot 16.30 uur. Waar? Dat hangt van de activiteit af!  
Za 11 april naar het strand  
Za 24 mei naar Heiloo met het hele gezin ...  
En zo het hele jaar door.  
Info bij Sebastian Pouw:  
sebaspouw@hotmail.com

Maart	St. Jan's Onthoofding	De Goede Herder	H. Laurentius	H. Lodewijk	St. Joseph	St. Petrus	Maria Middelaes	Hartebrug	
21 za	19.00 EV - kapelaan Huntjens					17.00 EV - pastoor Smith			21
22 zo	5e zondag veertigdagentijd	09.30 EV - pastor v/d Helm	11.00 EV - pastoor Smith	10.00 EV/KWD LAT - kapelaan Huntjens 16.00 Aanbidding en biecht 17.00 EV Mass - kapelaan Huntjens	11.30 EV/KWD - kapelaan Huntjens		09.30 EV - pastoor Smith	11.15 EV/KWD - pater Hoogenboom	22
25 wo	Hoogfeest Maria Boodschap	10.00 EV - pastoor Smith		09.00 EV - kapelaan Huntjens	19.00 EV - pastoor Smith				25
28 za	19.00 EV - pastoor Smith					17.00 EV - kapelaan Huntjens			28
29 zo	Palmzondag	09.30 EV - pastoor Smith	11.00 WG - mw Turk	10.00 EV/KWD NL - kapelaan Huntjens 16.00 Aanbidding en biecht 17.00 EV Mass - Pastoor Smith	11.30 EV/KWD - kapelaan Huntjens		09.30 WG/KWD - fam van Erp	11.15 EV/KWD - pastoor Smith	29
<b>April</b>									<b>April</b>
2	Witte Donderdag	19.00 EV - pastoor Smith		19.00 EV - kapelaan Huntjens			19.00 EV - rector v/d Mee		2
3	Goede Vrijdag	15.00 Kruisweg	15.00 Kruisweg	15.00 Kruisweg	15.00 Kruisweg	15.00 Kruisweg voor kinderen		11.00 Kruisweg voor kinderen 15.00 Kruisweg	3
			19.30 Plechtigheden - pastoor Smith	19.00 Plechtigheden - kapelaan Huntjens			19.00 Oecumenische viering	19.00 Plechtigheden - pater Moons	
4	Stille Zaterdag	19.00 Paaswake - pastoor Smith	21.00 Paaswake - pastoor Smith	09.30 Laudan - pastoor Smith	21.00 Paaswake - kapelaan Huntjens	21.00 Paaswake - rector v/d Mee			4
5	zo Paaszondag		09.30 EV - kapelaan Huntjens	11.00 EV - pastor v/d Helm	10.00 EV/KWD LAT - pastoor Smith 16.00 Aanbidding en Biecht 17.00 EV Mass - kapelaan Huntjens	11.30 EV/KWD - pastoor Smith	09.30 EV - pastor v/d Helm	11.15 EV - kapelaan Huntjens	5
6	ma 2e Paasdag			10.00 EV/NL - pastoor Smith	11.30 EV - kapelaan Huntjens				6
11	za	19.00 WG - mw Onderwater				17.00 EV - pastoor Smith			11
12	zo	2e zondag van Pasen	09.30 EV - pastoor Smith	11.00 EV - pastoor Smith	10.00 EV/KWD LAT - kapelaan Huntjens 16.00 Aanbidding en biecht 17.00 EV Mass - Pastoor Smith	11.30 EV/KWD - kapelaan Huntjens	09.30 EV - rector v/d Mee	11.15 EV/KWD - pater Moons	12
18	za	19.00 EV - pastoor Smith				17.00 EV - kapelaan Huntjens			18
19	zo	3e zondag van Pasen	09.30 EV - pastor v/d Helm	11.00 WG - mw Turk	10.00 EV - kapelaan Huntjens EHC 16.00 Aanbidding en biecht 17.00 EV Mass - kapelaan Huntjens	11.30 EV - kapelaan Huntjens E.H. Communie	09.30 EV - pastoor Smith	11.15 EV - pastoor Smith E.H. Communie	19
25	za	19.00 EV - kapelaan Huntjens				17.00 EV - pastoor Smith			25
26	zo	4e zondag van Pasen	09.30 EV - kapelaan Huntjens	11.00 EV - kapelaan Huntjens	10.00 EV/KWD LAT - pastoor Smith 16.00 Aanbidding en biecht 17.00 EV Mass - Pastoor Smith	11.30 EV/KWD - pastoor Smith	09.30 EV - pastor Kortekaas	11.15 EV/KWD - pater Hoogenboom	26
<b>Mei</b>									<b>Mei</b>
2	za	19.00 EV - pastoor Smith				17.00 EV - kapelaan Huntjens			2
3	zo	5e zondag van Pasen	09.30 EV - pastor v/d Helm	11.00 EV - pastor v/d Helm	10.00 EV/KWD LAT - kapelaan Huntjens 16.00 Aanbidding en biecht 17.00 EV Mass - kapelaan Huntjens	11.30 EV/KWD - kapelaan Huntjens	09.30 EV - pastoor Smith	11.15 EV - pastoor Smith	3
9	za	19.00 WG - mw Onderwater				17.00 EV - kapelaan Huntjens			9
10	zo	6e zondag van Pasen	09.30 EV - kapelaan Huntjens	11.00 EV - kapelaan Huntjens	10.00 EV/KWD NL - pastoor Smith 16.00 Aanbidding en biecht 17.00 EV Mass - Pastoor Smith	11.30 EV/KWD - pastoor Smith	09.30 EV - pastor Kortekaas	11.15 EV/KWD - pater Moons	10

## Legenda

EV = Eucharistieviering  
GV = Gezinsviering  
KWD = Kinderwoorddienst  
WG = Woord- en gebedsdienst  
LAT = Latijnse Mis  
NL = Nederlandse Mis

Zuidbuurtseweg 15  
2381 LB Zoeterwoude  
071 580 12 15  
(di/vr 9.30-11.30 u.)  
sintjansparochie@hotmail.com  
NL95 INGB 0000 2717 53  
[www.hhpp-oost.nl/sint-jan](http://www.hhpp-oost.nl/sint-jan)

Hoge Rijndijk 18  
2382 AS Zoeterwoude  
071 541 15 10  
(ma/wo/vr ochtend)  
degoedeherder@yahoo.com  
NL12 RABO 0335 6021 85  
[www.hhpp-oost.nl/de-goede-herder](http://www.hhpp-oost.nl/de-goede-herder)

Dr van Noortstraat 88  
2266 HA Stompwijk  
071 580 16 04  
(ma/wo/vr 10-12 u.)  
sintlaurentius@hotmail.com  
NL49 RABO 0361 5032 68  
[www.hhpp-oost.nl/h-laurentius](http://www.hhpp-oost.nl/h-laurentius)

Steenshuur 19  
2311 ES Leiden  
071 513 07 00  
lodewijkparochie@gmail.com  
NL83 INGB 0000 6072 98  
[www.lodewijkparochie.nl](http://www.lodewijkparochie.nl)

Herensingel 3  
2316 JS Leiden  
071 521 81 13  
NL57 INGB 0000 6023 34  
[www.stjosephleiden.nl](http://www.stjosephleiden.nl)

Kerk: Lammenschansweg 40A  
Secretariaat: Lorentzkade 16A  
2313 GB Leiden  
071 512 19 12  
(ma-vr 9.30-11.30 u.)  
secretariaat@sintpetrusleiden.nl  
NL04 INGB 0002 5541 52  
[www.sintpetrusleiden.nl](http://www.sintpetrusleiden.nl)

Rijndijk 283  
2331 AD Leiden  
071 230 10 37  
secretariaat@lamgodsleiden.nl  
(wo 9.30-11.30 u.)  
NL09 INGB 0000 5272 47  
[www.lamgodsleiden.nl](http://www.lamgodsleiden.nl)

Kerk: Haarlemmerstraat 110  
Secretariaat: Haarlemmerstraat 106  
2312 GD Leiden  
071 512 04 01  
(vr 10.30-13.00 u.)  
hartebrugkerk@kpnmail.nl  
NL29 INGB 0002 5958 00  
[www.hartebrug.nl](http://www.hartebrug.nl)

## Internet Livestream

Bij de St. Jan-, De Goede Herder-, Lodewijk-, Maria Middelaes- en Hartebrugkerk zijn de vieringen ook te volgen via livestream. Meer info op hun websites.

## Andere vieringen

**Kapel RK-Begraafplaats**  
Zijlpoort, Haven 64  
Dagelijks geopend van 09 - 17 u..  
Maandelijkse Mis op de 1e dinsdag om 10.00 uur.  
7 april en 5 mei  
**Kapel Roomburgh**,  
Hof van Roomburgh 46  
Eucharistievieringen, Zondag meestal om 10.30 uur. Door de week meestal dinsdag en vrijdag om 17.00 uur. Zie voor actuele tijden: [www.roomburgh.nl](http://www.roomburgh.nl)

## Weekvieringen in de parochie

**Maandag**  
9.00 EV Lodewijkkerk  
**Dinsdag**  
9.00 EV Sint Petruskerk  
19.00 EV Lodewijkkerk  
**Woensdag**  
9.00 EV Lodewijkkerk  
10.00 EV/WG Goede Herderkerk  
18.30 Aanbidding en biecht +  
19.00 EV Sint Josephkerk  
**Donderdag**  
9.00 EV Lodewijkkerk  
**Vrijdag**  
9.00 EV Sint Petruskerk  
19.00 EV Lodewijkkerk  
**Zaterdag**  
9.30 EV Lodewijkkerk  
**Zondag**  
17.00 Poolse mis  
Sint Josephkerk

## Liturgische feesten

### Beloken Pasen - Zondag 12 april.

Het Paasoktaaf wordt afgerond, gesloten, toegeloken. Vroeger droegen



degenen die in de Paaswake waren gedoopt tot en met deze dag hun witte doopkleed. De huidige liturgische kalender kent nog maar twee oktaaf-perioden van 8 (latijn octo) dagen: van Kerstmis tot en met 1 januari, en van Pasen. Sinds 2000 is dit ook de Zondag van Barmhartigheid. De apostel Thomas kreeg een tweede kans om de verrezen Heer te ontmoeten, ondanks zijn scepsis.

# Alle vieringen van de Goede Week en Paasweek in één overzicht

Vier de Goede Week mee om echt Pasen te kunnen vieren!

## PALM/PASSIEZONDAG 28/29 maart

Jesus trekt Jeruzalem binnen en de mensen roepen 'Hosanna'. In de vieringen worden de palmtakjes uitgedeeld. Het Passie-evangelie van Lucas wordt gelezen. De mensen roepen 'Kruisig Hem'.

### Zaterdag

Sint Petrus 17.00 kapelaan Huntjens  
Sint Jan 19.00 Gebedsviering, Margreet Onderwater

### Zondag

Goede Herder 09.30 pastoor Smith, gezinsviering  
Maria Middelaars 09.30 Gebedsviering  
Heilige Lodewijk 10.00 kapelaan Huntjens  
Laurentius 11.00 Gebedsviering, Marianne Turk  
Hartebrug 11.15 pastoor Smith  
Sint Joseph 11.30 kapelaan Huntjens  
Heilige Lodewijk 17.00 pastoor Smith, Engelse Mis

## WITTE DONDERDAG 2 april

Begin heilig Triduum. Instelling van de Eucharistie en priesterschap, voetwassing en aan eind ontbloting van altaar en wake bij rustaltaar.

Heilige Lodewijk 19.00 uur kapelaan Huntjens  
Maria Middelaars 19.00 uur rector van der Mee  
Sint Jan 19.00 uur pastoor Smith

## GOEDE VRIJDAG 3 april

Heilige vastendag van lijden en sterven van de Heer en zijn begraving. Op de middag de devotie van de kruisweg, de Tocht met het Kruis door de stad. 's Avonds de plechtigheden van deze dag met Passie-evangelie, universele voorbede, kruisverering en Heilige Communie.

### Kruisweg

**Speciaal voor kinderen:** 11.00 uur in de Hartebrug en 15.00 uur in de Sint Joseph.  
15.00 uur in Laurentius, Sint Jan, Goede Herder, Hartebrug, Heilige Lodewijk (kapelaan Huntjens) en Sint Joseph (pastoor Smith)

16.15 uur **Tocht met het Kruis door hart van de stad** met gebedsstaties. Beginlocatie Hooglandsekerk, eindlocatie H. Lodewijkkerk met erna verering van de Kruisreliëk.

### Plechtige liturgie van Goede Vrijdag

Heilige Lodewijk 19.00 uur kapelaan Huntjens  
Hartebrug 19.00 uur pater Moons  
Goede Herder 19.30 uur pastoor Smith

## STILLE ZATERDAG 4 april

Dag van het dood zijn van de Heer, zijn gang ter helle en het waken in geloof met Maria.

Heilige Lodewijk 09.30 uur Lezingendienst en gebeden uit de oosters orthodoxe traditie - pastoor Smith

## PAASWAKE 4 april

Zegenen en ontsteken Paaskaars en kaarsjes in de donkere kerk, lezingen uit de Schrift, zegenen van doopwater en hernieuwen van de doopbelofte, doop van volwassenen en heilige Eucharistie

Sint Jan 19.00 uur pastoor Smith, Udena koor  
Goede Herder 21.00 uur pastoor Smith, Middenjongerenkoor  
Sint Petrus 21.00 uur rector van der Mee, Petruskoor  
Sint Joseph 21.00 uur kapelaan Huntjens - Magnificatkoor en erna ontmoeting

## PAASZONDAG 5 april

De Heer is verrezen! De Heer is waarlijk verrezen!

Goede Herder 09.30 kapelaan Huntjens  
Maria Middelaars 09.30 pastoor van der Helm  
Heilige Lodewijk 10.00 pastoor Smith  
Laurentius 11.00 pastoor van der Helm

Hartebrug 11.15 kapelaan Huntjens  
Sint Joseph 11.30 pastoor Smith  
Heilige Lodewijk 17.00 kapelaans Huntjens, Engelse Mis

## TWEEDE PAASDAG 6 april

Heilige Lodewijk 10.00 pastoor Smith  
Sint Joseph 11.30 kapelaan Huntjens

## Zondag van Barmhartigheid 11/12 april

*Beloken Pasen. De verrezen Heer toont zijn doorstoken zijde aan Thomas. De apostel aanbidt Jezus en zegt: "Mijn Heer en mijn God."*  
Zie de website of het parochieblad voor alle vieringen op deze dag.

## Biechtgelegenheid

### Vaste tijden

Woe 18.30 uur Sint Joseph  
Vrij 18.45 uur Heilige Lodewijk  
Zon 16.00 uur Heilige Lodewijk

## Extra biechtmogelijkheden in voorbereiding op Pasen

Zo 29 maart 16.00 - 17.00 uur, Heilige Lodewijk - 2 priesters  
Ma 30 maart 19.30 - 21.15 uur, Sint Joseph - 3 priesters  
Di 31 maart na de Avondmis, Heilige Lodewijk - 2 priesters  
Vr 3 april 17.15 uur na de Tocht met het Kruis, H. Lodewijk - 2 priesters

## Adressen van de kerken

Goede Herder: Hoge Rijndijk 18, Zoeterwoude-Rijndijk  
Laurentius: Dr. Van Noortstraat 88, Stompwijk  
Sint Petrus: Lammenschansweg 40A, Leiden  
Sint Jan: Zuidbuurtseweg 15, Zoeterwoude  
Hartebrug: Haarlemmerstraat 110, Leiden  
Heilige Lodewijk: Steenschuur 19, Leiden  
Maria Middelaars: Rijndijk 283, Leiden  
Sint Joseph: Herensingel 3, Leiden



Volg alles van de parochie via de app!

