

Rondom Petrus en Paulus

Mei - juni 2026

No. 6

Infoblad RK parochie - Leiden en ommelanden

Kom, Heilige Geest

Vanaf de schepping werkt de heilige Geest. Eeuwen lang bereidde Hij het uitverkoren volk voor op de komst van de Messias.

Sinds mensenheugenis

De heilige Geest sterkte het geloof van Abraham, deed Mozes' gelaat oplichten, leidde David, liet de profeten spreken, sterkte Debora, Ruth, Ester ... De heilige Geest overschaduwde Maria om de eeuwige Zoon mens te laten worden. Heel zijn aardse leven liet de Heer zich begeleiden door de heilige Geest. Door de heilige Geest 'jubelde Hij het uit' (zie Lucas 10,21). En bij zijn sterven en na zijn verrijzenis ademde Hij de heilige Geest uit over Kerk en wereld.

Duidelijke richting

De heilige Geest leidt sindsdien de Katholieke Kerk in een duidelijke richting. Zoals de *Catechismus van de Katholieke Kerk* zegt: "De zending van Christus en de heilige Geest wordt in de Kerk, het lichaam van Christus en de tempel van de heilige Geest, verwezenlijkt. [...] De Geest bereidt de mensen voor, Hij is jegens hen voorkomend met zijn genade om hen naar Christus toe te trekken. Hij laat hun de verrezen Heer zien, Hij brengt hun zijn woord in herinnering en opent hun geest voor het begrijpen van zijn dood en verrijzenis. Hij stelt hun bij uitstek in de Eucharistie het mysterie van Christus tegenwoordig om hen te verzoenen, tot gemeenschap met God te brengen, om hen 'veel vrucht' te laten dragen (Johannes 15, 5.8.16)." (nr.737).

Dynamiek van de heiliging

Wat de heilige Geest bewerkt is heiligheid, maar misschien houden we dat liever op een



Beeld in de Mariakapel van de bedevaartkerk te Brielle.

veilige afstand? De heilige Geest denkt daar anders over. Sinds ons Doopsel blijft Hij bezig om ons kleine stapjes heiligheid aan te bieden. Elk verlangen om te bidden, elke keer dat een woord uit de Schrift mij echt raakt, elke innerlijke impuls om de Biecht te ontvangen, elke overwinning van mijn egoïsme om anderen te dienen en te vergeven, en ga zo maar door, het komt van Hem. En Hij verlangt ons zijn bijzondere gaven te schenken, charismata, ten dienste van de evangelisatie en opbouw van de geloofsge-meenschap.

Maria en de heilige Geest

Omdat Maria vrij was van zonde, vond de heilige Geest geen enkele belemmering bij haar om zijn gaven te schenken. Wat zij deed en sprak, hoe zij leefde en reageerde, hoe zij geloofde en betrokken was bij Christus' leven, lijden en verrijzenis, alles gebeurde volgens de wenken van de heilige Geest. Als geen ander weet zij, hoezeer de wereld, de Kerk en ieder van ons de heilige Geest nodig hebben. Daarom bidt zij voortdurend

voor openheid bij ons voor het werken van de heilige Geest. Elke keer dat wij het Weesgegroet bidden, bidden we - of we dat nu beseffen of niet - om de heilige Geest.

Een bijzondere Pinksternoveen: 9 avonden 22.00 - 23.00 uur

Negen dagen per jaar bidt de hele katholieke Kerk gezamenlijk om de heilige Geest. Dat zijn de dagen tussen Hemelvaart en Pinksteren. We gaan even terug naar het begin van de katholieke Kerk: "Daar (in Jeruzalem) aangekomen gingen zij naar de bovenzaal waar ze verblijf hielden: Petrus en Johannes, Jakobus en Andreas, Filippus en Tomas, Bartolomeus en Matteüs, Jakobus, zoon van Alfeüs, Simon de IJveraar en Judas, de broer van Jakobus. Zij allen bleven eensgezind volharden in gebed samen met de vrouwen, met Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broeders." (Handelingen 1, 13-14).

In onze parochie gaan we deze Pinster-noveen bidden. **Dit jaar met 9 avonden van 22.00 tot ongeveer 23.00 uur, vrijdag 15 - zaterdag 24 mei in de Johannes-Paulus II kapel.** Alleen **donderdag 21 mei** is het 21.00-22.00 uur (Holy Hour in de Lodewijkkerk). We bidden dan oa. de Rozenkrans en zingen de vertrouwde Heilige Geest-hymnen en liederen. Misschien zijn we met een paar, misschien bepaalde avonden met wat meer, er is in ieder geval tijdens de noveen elke dag een moment dat we om het zo te zeggen 'naar de bovenzaal' kunnen komen om samen met Maria te bidden: Kom, heilige Geest.

Pastoor Smith

U vindt in dit nummer o.a.

- Afscheid Marlène Falke-De Hoogh
- Foto's 1^e heilige Communievieringen
- De paaskaars van de Goede Herder
- De Sacramentsprocessie

Afscheid Marlène Falke-de Hoogh - 25 april



met gebed en toespraken in de St. Petruskerk en een receptie in de Petruszaal.



Nieuws vanuit De Bakkerij

Gezocht maatjes voor Oma gaat op Stap!

Wat als je wel zou willen maar niet meer in staat bent om op pad te gaan? Voor menig oudere is dit de realiteit. Door een maatje te koppelen aan ouderen die zelf nauwelijks de deur meer uitkomen, worden de ouderen in staat gesteld om er toch weer op uit te gaan. En die positieve impact wordt niet alleen door de oudere ervaren, ook de vrijwilligers geven aan veel uit het contact te halen!

Naast de vriendschap en gezelligheid, worden de vrijwilligers soms zelf ook verwend. Zo schreef een vrijwilliger: "Mevrouw van A. ver-

went mensen graag. Ik krijg na elk bezoekje een Toblerone-chocoladereep mee naar huis. Ik ben zeker niet de enige die wat lekkers meekrijgt, want haar schoonmaakster krijgt ook elke week een chocoladereep van mevrouw!"

Zou u ook met 'oma of opa' op stap willen en maatje willen worden van iemand? Neem dan vooral contact met ons (Boaz van der Velde) op of neem een kijkje op de website en meld u aan!
<https://omagaatopstap.nl>



Contactadressen

Secretariaat: Lorentzkade 16A, 2313 GB Leiden, 071 737 00 87 (ma-do 9.45-11.30 uur), secretariaat@petrusenpaulusleiden.nl
Pastoor J. Smith: 071 513 07 00, jhsmithpr@gmail.com,
Kapelaan D. Huntjens: 071 362 63 10, kapelaan@petrusenpaulusleiden.nl, Diaken G. Clavel: 06 537 323 62, diakengjclavel@gmail.com, Pastoraal werker M. Falke-de Hoogh: 06 532 491 87, m.dehoogh@hotmail.com.

www.petrusenpaulusleiden.nl



Parochiemiddag zondag 28 juni

- We hopen u allen te begroeten voor een moment van
- gebed in de 100-jaar oude Josephkerk
 - ontvangst in de Maria-zaal met vaandels (zie blz. 3)
 - inspiratie en uitwisseling: *Staan we écht open voor zoekende jonge mensen?* Met een gastspreker.
 - berichtgeving uit het bestuur en het pastoraal team
 - ontmoeting

Zondag 28 juni,
14.00 - 17.00 uur
Sint Josephkerk / Maria zaal,
Herensingel 3
(parkeerplaats van de kerk te bereiken via de Anna Paulownastraat).
Aanmelding niet nodig.

Berichten uit de Parochiekernen

Sint Jan's Onthoofding

Toren in de steigers

In februari 2022 werden door storm 'Eunice' de windhaan en het kruis van de toren geblazen. Nu ruim 4 jaar later is er gestart met de herstelwerkzaamheden, het terugzetten van de haan en het kruis en het opknappen van metsel- en voegwerk van de toren. Half april is na bijna 6 weken bouwen het steigerwerk voltooid, een enorme klus waar we met respect naar hebben gekeken. Hoewel er een bouwlift aanwezig was moest toch veel steiger materiaal door mankracht omhoog gebracht worden, tot een hoogte van 47 meter! De steiger is verankerd aan de torenromp en op 22 april is geïnventariseerd in welke staat de toren en 'de ui', bovenop de toren, verkeren en een plan van aanpak gemaakt. Een deel van het binnenwerk van de toren is door houtrot aangetast en zal eveneens her-

steld moeten worden. Slecht metselwerk zal worden uitgehakt en ingeboet en voegwerk zal worden hersteld. Wanneer de werkzaamheden zullen zijn afgerond is dus ook afhankelijk van wat er wordt aangetroffen en een einddatum is nog niet bekend. De haan is inmiddels gereconstrueerd door klokkenmaker Cees Elderhorst, het kruis is hersteld door smederij Luiten uit Leidschendam. Zodra de werkzaamheden aan toren en 'ui' klaar zijn kunnen de haan en het kruis na lange tijd weer terugkeren op de toren.



H. Lodewijk en O.L.V. Hemelvaart/Sint Joseph

Sponsoractie Jongerenbedevaart naar Italië

Op zondag 17 mei organiseren wij na de H. Missen in de Lodewijkkerk en Josephkerk een sponsoractie voor onze jongerenbedevaart naar Italië. Na afloop van de H. Mis bent u van harte welkom om nog even gezellig samen te blijven bij een kopje koffie of thee. Daarbij verkopen wij heerlijke pannenkoeken en muffins, waarvan de opbrengst volledig ten goede komt aan onze bedevaart. Daarnaast is er de mogelijkheid om sponsorkaartjes te kopen van de bijzondere plaatsen die wij tijdens onze reis zullen bezoeken. Op deze plekken zullen wij een kaarsje voor u of uw intentie aansteken. Ook zijn er sponsorkaartjes beschikbaar voor verschillende diensten die door onze jongeren worden aangeboden, zoals huiswerkbegeleiding in wiskunde en natuurkunde, Italiaanse les, diverse klusjes, personal coaching in de sportschool en oppassen. Met uw steun helpt u ons om deze bijzondere bedevaart mogelijk te maken. Wij hopen u na de H. Mis te mogen ontmoeten en danken u alvast hartelijk voor uw betrokkenheid en steun!

Het bedevaartteam

O.L.V. Hemelvaart/Sint Joseph

Vaandels in de zaal

Toen de Josephkerk een eeuw geleden haar parochielevens begon, kwamen er al snel allerlei broederschappen en verenigingen. Velen daarvan kregen hun eigen vaandel, onder andere voor de processies en bedevaarten. Deze vaandels getuigen van een bloeiperiode van devotie en gemeenschapszin.



Jarenlang stonden ze - op enkele weken expositie na - opgeborgen in de toren. Nu zijn de mooiste neergehangen in de Maria-zaal. We beginnen aan de tweede eeuw Sint Josephkerk en deze getuigenissen sporen ons aan tot devotie en gemeenschapszin.

H. Laurentius

Meimaand dus Rozenkransgebed

In de Meimaand wordt in de Laurentiuskerk op iedere donderdag om 19.00 uur het Rozenkransgebed gebeden en Marialiederen gezongen. Bidden tot Maria is een eeuwenoud gebruik en er zijn genoeg redenen om tot haar te bidden. Wie mee wil doen is van harte welkom.

Hartebrug

Jan Verschuren ontvangt speld

In de viering van Paaszondag werd door kapelaan Huntjens aan de Hartebrugorganist Jan Verschuren de Hartebrugspeld opgespeld. Velen zullen Jan nooit gezien, maar wel gehoord hebben, daar hij op de kerkzolder het Maarschalkerweerd orgel al 25 jaar bespeelde. Reden om hem in het zonnetje te zetten. Na zijn studie aan het Lemmeninstituut in Leuven en aan het Utrechts Conservatorium verwierf hij de titel "uitvoerend Musicus". Over zijn orgelspel zegt hij: "Als ik speel, raak ik in een soort trance." Ook zijn geloof spreekt uit de praktijk in zijn orgelspel. Een glunderende Jan Verschuren met de Hartebrugspeld. Wim Barning



Sint Jan en HH. Petrus en Paulus

Koninklijke onderscheidingen

Ton de Rooij, vrijwilliger van de Parochiekern St. Jan, heeft een koninklijke onderscheiding gekregen. Van harte proficiat.



De dirigent van het Petrus en Pauluskoor, Carel Comes van Batenburg, heeft een koninklijke onderscheiding ontvangen uit de handen van de burgemeester van Den Haag.



Noodigers ter begrafenis en de R.K. Begraafplaats Zijlpoort - lezing zondag 17 mei

In de Gouden Eeuw waren er begrafenisgewoonten ontstaan als de huur van rouwmantels, hekkensluiters, huilebalken en als meest extravagante het in de nacht begraven bij het licht van flambouwen.

De armoedige Franse tijd (1795-1813)

maakte aan de meeste daarvan een eind. Wat bleef was de "noodiger ter begrafenis", ook wel aanspreker genoemd, die bij de burens, familie en vrienden aan de deur kwam aanzeggen dat het "De Heere God belieft heeft tot zich te nemen de Heer ... of Mejufvrouw ... op de

leeftijd van Uwe Edele wordt uitgenodigd om de begrafenis bij te wonen". Op alle facetten van dat beroep zal door Piet de Baar ingegaan worden in een lezing in de kapel van de begraafplaats Zijlpoort op zondag 17 mei om 14.00 uur. Toegang gratis en iedereen is welkom.

Hartebrug

Mozes en de Woestijn

Onze nieuwe activiteit "Film in de Vastentijd" was een groot succes. De kinderen hebben genoten van de animatiefilm "De Prins van Egypte" die het verhaal van Mozes vertelde, van zijn geboorte tot de tocht door de Rietzee. Hoe het verhaal verder ging, hebben de Vriendjes van Franciscus gehoord tijdens hun reis door de Bijbelse landen op 18 april. De kinderen wisten niet dat zoveel gebeurde in de woestijn.

De volgende bijeenkomst is op zaterdag 30 mei. Dan zullen wij het hebben over o.a. de Dode Zee en het Meer van Galilea. In juni is er in overleg met de ouders een uitje of een feestje. Alle kinderen vanaf groep 5 zijn welkom.

Aanmelden via hartebrug.youth@gmail.com

De Vriendjes van Franciscus hebben de plantenbakken voor de kerk opgefleurd.



H. Laurentius

Monument slachtoffers WO II

Er werd al jaren over gesproken. Hoort er in Stompwijk ook geen monument te zijn voor de slachtoffers uit de tweede wereldoorlog?

Er werd gewikt en gewogen. Plekjes bedacht en weer verworpen. Nu is het er eindelijk toch van gekomen.

Op een mooie plek in het kerkbos, de tuin achter de kerk en pastorie, wordt op 4 mei een monument onthuld 'zodat wij nooit zullen vergeten'. Met bloemen en een toespraak van de burgemeester en met een taptoesignaal en het Wilhelmus door een aantal leden van de fanfare wordt het monument als monument erkend. Omdat we

nooit mogen vergeten wat mensen elkaar aan kunnen doen en ons best doen om ervoor te zorgen dat het nooit meer gebeurt.

H. Lodewijk

Volwassen voor Doop, Vormsel en 1^e heilige Communie



Tijdens de 10.00 uur Mis van 26 april werden Dennis, Steve, Rosa, Marscha en Sanjay gedoopt. Zij ontvingen ook het Vormsel en de 1e heilige Communie samen met IJsbrand, Jany en Bas.



Tijdens de Engelse Mis op 26 april werden Fayiz, Tina en Ana gedoopt en ontvingen zij het Vormsel en de 1e heilige Communie samen met Victor.

Op zondag 19 april ontvingen Kristiaan, Clarissa en Eloy hun 1e heilige Communie in een feestelijke viering. Met dank aan de kapelaan, de diaken, de zusters en Patsy voor de voorbereidingen van hen en de kinderen in de Lodewijkkerk.

De Goede Herder

De Paaskaars in de Goede Herderkerk: een heel bijzonder verhaal

Tientallen jaren verzorgde Edyliën Verhoosel met veel liefde en creativiteit tal van decoraties in de Meerburgkerk. Er werd nooit een kant-en-klare Paaskaars gekocht. Edyliën was vaak al maanden bezig met een ontwerp en vervolgens de uitvoering in gekleurde was. Haar korte ziekbed en daarna haar overlijden waren een enorme schok. Dochter Angela van Eyk-Verhoosel besloot om het werk van haar lieve moeder voort te zetten. Ze vertelt er zelf over: "Bij het ontwerpen van de kaars begon ik bij het prille begin van het leven van Jezus: de annunciatie. Het moment waarop aartsengel Gabriël aan Maria verschijnt met de boodschap dat zij een kind zal krijgen, niet zomaar een kind, maar de Zoon van God, die de naam Jezus zal dragen. Maria's zuiverheid en haar bereidheid om deze bijzondere taak te aanvaarden, maken haar tot de volmaakte moeder. In haar "ja" ligt een diep gevoel van openbaring, toewijding en gehoorzaamheid. Voor mij is Maria verbonden met bloemen. Tijdens mijn zoektocht ontdekte ik dat veel bloemen een liturgische betekenis hebben. Dat inspireerde mij om verschillende bloemen in het ontwerp van de



kaars te verwerken, elk met een eigen symboliek die samen het verhaal versterken. Rondom het kruis zijn witte lelies afgebeeld. Deze staan symbool voor zuiverheid en goddelijke schoonheid. In de band rondom de kaars is de akelei te zien. De akelei draagt vaak zeven bloemen per stengel, een verwijzing naar de zeven gaven van de Heilige Geest: wijsheid, verstand, raad, sterkte, godsvrucht, kennis en ontzag. De passiebloem beeldt het lijden van Jezus. De anjer staat onder meer voor de verrijzenis van Jezus. Het vergeet-mij-nietje draagt een meer verstilde betekenis: die van eeuwige liefde. Tot slot is er de roos, zij staat voor zuivere liefde, schoonheid en onschuld, en vormt daarmee een passende afsluiting van het geheel. Zo vertelt de kaars, door middel van beelden en symbolen, het verhaal van begin tot einde: van de aankondiging van nieuw leven tot het lijden, de verrijzenis en de blijvende liefde die daaruit voortkomt."

Angela van Eyk - Verhoosel

O.L.V. Hemelvaart/Sint Joseph

E E R S T E H E I L I G E C O M M U N I E



Hartebrug



H. Lodewijk



Op zondag 19 april mochten David, Melody, Xavion, Olivier en Zayn Jezus voor de eerste keer in de heilige Communie ontvangen. Sinds het begin van de lessen in januari hebben de kinderen veel geleerd: over Jezus, bidden, de Bijbel, de Kerk en de Eucharistie. Ter voorbereiding hebben ze op de woensdag daarvoor een kleine boeteviering gehouden waarin ze voor de eerste keer gingen biechten.

LAM Gods (Maria Middelaes)

Activiteiten in Leiden-Zuid

Op woensdagavond 27 mei is er een Maria-viering in de Maria Middelaeskerk. De viering is de tweede is de meimaand en duurt van 19.00-19.30 uur. Nora Bakker leidt deze viering.

Ook op woensdag 27 mei is er in de middag een samenkomst van het Buurtinitiatief Leiden Zuidwest. Melina Dekker houdt een verhaal over het Leidse Bio Science Park en hoe het zich heeft ontwikkeld gedurende alweer 40 jaar. De betekenis, ook internationaal, komt ruim aan bod. De middag is in het Huis van de Buurt in de Stevenshof, Trix Terwindtstraat 4, en begint om 14.00 uur

met inloop vanaf 13.30 uur. Uiteraard is er ook muziek en een hapje en een drankje. Op de laatste vrijdag van de maand is er een oecumenische maaltijd met een gastspreker over een bijbels onderwerp. De maaltijd duurt van 18.00-21.00 uur en vindt plaats in De Verdieping, Stevensbloem 269. 29 mei en 26 juni zijn de laatste bijeenkomsten voor de zomerstop. De kosten bedragen € 7 p.p. Opgave is nodig via de intekenlijst achter in de Maria Middelaeskerk of door een mail naar vanerp@outlook.com.

H. Lodewijk

Acutisveld in gebruik genomen

Enkele vrijwilligers hebben een apart deel van de ruime Lodewijktuin met palen omgeven en daarmee een voetbalveld gemaakt. Op zondag 12 april is het veld geopend. De kapelaan heeft het naambordje opgehangen en scoorde na een geweldige voorzet van de diaken het eerste goal. Carlo Acutis was zelf een energiek en sportief voetballer.

Sint Petrus

Pinkstercollecte

Deze is voor de Week Nederlandse Missionaris (WNM), die al meer dan vijftig jaar missionarissen en missiewerkers in hun persoonlijk welzijn steunt. Daardoor kunnen zij zich onbekommerd inzetten voor mensen in zeer kwetsbare situaties wereldwijd. Geïnspireerd door hun geloof zetten missionarissen en missionair werkers zich in voor anderen. Ze werken aan een rechtvaardige wereld waarin ieder mens telt.

De Goede Herder en Sint Jan's Onthoofding

Aftrap bedevaart naar Lourdes 2026

Zondagmiddag 19 april was er, een week voor vertrek, een kennismakingsbijeenkomst voor de parochianen die mee zijn gegaan naar Lourdes. Een moment om ons voor te bereiden op de reis naar, en ons verblijf in, Lourdes. We zijn gestart met een mooie viering in de Mariakapel, geleid door onze bedevaart-pastoor Straathof. Tijdens de viering hebben wij ook de bedevaartkaars aangestoken die wij hebben ontvangen van het Huis voor de Pelgrim, de reisorganisatie waarmee wij reizen. En ook is ons prachtige zelfgemaakt Lourdes-vaandel gezegend. Dit vaandel is gemaakt door Stephanie Jägel en de mooie afbeelding van de Basiliek boven op de draagstok door Jelle de Moes. Waarvoor

heel veel dank. Na de viering hebben we met elkaar nog even de laatste reistips doorgenomen onder het genot van een kop koffie en thee. En daarna was er nog tijd om alvast kennis te maken met de medereizigers. Fijn om zo met elkaar te starten en goed ingelicht en voorbereid op pad te gaan. Van de bedevaart zullen we in de volgende Rondon Petrus en Paulus zeker verslag doen. Stephanie Jägel en Wilma Kraan Lourdesgroep Zoeterwoude - Leiden



H. Laurentius

1^e heilige Communie in Stompwijk

Twaalf kinderen zijn, met maken van een slinger met hun namen erop, zich hard aan het voorbereiden op hun E.H. Communie op 31 mei. Op een zaterdag en verschillende zondagen leren de kinderen hoe een Eucharistieviering verloopt en wat het allemaal betekent. En dat valt echt niet mee, want velen van u zullen begrijpen dat de teksten en gebaren voor kinderen niet altijd gelijk te begrijpen zijn. Maar ze doen hard hun best en met elkaar is het gezellig. We hopen op een mooie viering op 31 mei. Wie erbij wil zijn is welkom om 11.00 uur in de Laurentiuskerk.

Bedevaart naar O.L.V. van Kevelaer augustus

1-daagse bedevaart op vrijdag 7 augustus
Een intensieve dag van gebed en bezinning met Eucharistieviering, plechtig Lof en de Kruisweg.

3-daagse bedevaart 6-8 augustus
Iedere dag een Eucharistieviering, daarnaast

Lichtprocessie, plechtig Lof, de Kruisweg en een Hoogmis in de Basiliek. Er is gelegenheid om Kevelaer in alle rust te verkennen.

De deelnamekosten, die voor het tweede jaar op rij niet zijn verhoogd, en het aanmeldings-

formulier voor zowel de 1 als de 3-daagse bedevaart vindt u in de folder achter in de kerken van onze parochie. U kunt zich ook aanmelden via www.bedevaart.nl.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via dehaagsebedevaarten@gmail.com of telefonisch op 06-49890002.

Landelijke Laudato Si' Dag in onze parochie

Op zaterdag 11 april kwamen mensen uit heel Nederland bij elkaar voor een Laudato Si'-vrijwilligersdag. Wilbert, Marieke en Victoria van onze eigen Laudato Si' werkgroep hebben rond 20 gasten in de Maria Middelaeskerk welkom mogen heten. Tijdens deze dag hebben de deelnemers samen gebeden, workshops

gevolgd en tips uitgewisseld. Ze hebben ook kennis gemaakt met de nieuwe landelijke coördinator van de Laudato Si' Alliantie NL, Ineke Roex. Een van de workshops ging over hoe je een gesprek aangaat over ecologische en sociale thema's. Tijdens een



andere workshop waren deelnemers uitgenodigd om naar buiten te gaan om inspiratie op te doen voor een gebed. De dag werd afgesloten met een vesperviering voorgegaan door diaken Pier Tolsma.

Mei	St. Jan's Onthoofding	De Goede Herder	H. Laurentius	H. Lodewijk	St. Joseph	St. Petrus	Maria Middelaes	Hartebrug	
9 za	19.00 WG - mw Onderwater					17.00 EV - kapelaan Huntjens			9
10 zo	6e zondag van Pasen	09.30 EV - kapelaan Huntjens	11.00 EV - kapelaan Huntjens	10.00 EV/KWD - pastoor Smith 16.00 Aanbidding en biecht 17.00 EV Mass - pastoor Smith	11.30 EV/KWD - rector v/d Mee		09.30 EV - pastor Kortekaas	11.15 EV/KWD - pastoor Smith	10
13 wo	19.00 EV - pastoor Smith								13
14 do	Hemelvaart van de Heer	09.30 EV - pastoor Smith		10.00 EV/KWD - kapelaan Huntjens	11.30 EV/KWD - kapelaan Huntjens		10.00 EV - pastor v/d Bie		14
16 za	19.00 EV - kapelaan Huntjens					17.00 EV - pastoor Smith			16
17 zo	7e zondag van Pasen	09.30 WG - mw. Epskamp	11.00 WG - mw. Turk	10.00 EV/KWD - kapelaan Huntjens 16.00 Aanbidding en biecht 17.00 EV Mass - pastoor Smith	11.30 EV/KWD - kapelaan Huntjens		9.30 EV - pastoor Smith	11.15 EV - pastoor Smith	17
23 za	19.00 EV - pastoor Smith					17.00 EV - kapelaan Huntjens			23
24 zo	Pinksteren	09.30 EV - kapelaan Huntjens	11.00 EV - kapelaan Huntjens	10.00 EV/KWD - pastoor Smith 16.00 Aanbidding en Biecht 17.00 EV Mass - kapelaan Huntjens	11.30 EV/KWD - pastoor Smith		10.00 Oecumenische Viering	11.15 EV/KWD - pater Hoogenboom	24
25 ma	2e Pinksterdag			10.00 EV/KWD - kapelaan Huntjens	11.30 EV/KWD - pastoor Smith				25
30 za	19.00 EV - kapelaan Huntjens					17.00 EV - pastoor Smith			30
31 zo	H. Drie-eenheid Hoogfeest	09.30 EV - pastoor Smith	11.00 EV - pastoor Smith E.H. Communie	10.00 EV/KWD - kapelaan Huntjens 16.00 Aanbidding en biecht 17.00 EV Mass - kapelaan Huntjens	11.30 EV/KWD - kapelaan Huntjens		09.30 EV - pastor v/d Helm	11.15 EV/KWD - pastor v/d Helm	31
Juni									
6 za	19.00 EV - pastoor Smith					17.00 EV - kapelaan Huntjens			6
7 zo	Sacramentsdag Hoogfeest	09.30 EV - kapelaan Huntjens	11.00 WG - diaken Clavel	10.00 EV/KWD - pastoor Smith 15.00 Lof 16.00 Aanbidding en biecht 17.00 EV Mass - pastoor Smith	11.30 EV/KWD - pastoor Smith 14.00 Start processie		09.30 WG - mw van Erp	11.15 EV - kapelaan Huntjens	7
13 za	19.00 WG - mw Onderwater					17.00 EV - pastoor Smith			13
14 zo	11e zondag door het jaar	09.30 WG - dhr Koot	11.00 EV - pastoor Smith E.H. Communie	10.00 EV/KWD - kapelaan Huntjens 16.00 Aanbidding en biecht 17.00 EV Mass - kapelaan Huntjens	11.30 EV/KWD - kapelaan Huntjens		09.30 EV - pastoor Smith	11.15 EV/KWD - pastor v/d Helm	14
20 za	19.00 EV - pastoor Smith					17.00 EV - pastoor Smith			20
21 zo	12e zondag door het jaar	09.30 EV - pastoor Smith	11.00 WG - mw. Turk	10.00 EV/KWD - rector v/d Mee 16.00 Aanbidding en biecht 17.00 EV Mass - pastoor Smith	11.30 EV/KWD - rector v/d Mee		09.30 EV - pastor Kortekaas	11.15 EV - pastoor Smith	21
24 wo	H. Johannes de Doper Hoogfeest			09.00 EV - pastoor Smith	19.00 EV - pastoor Smith				24
27 za	19.00 EV - kapelaan Huntjens					17.00 EV - pastoor Smith			27
28 zo	13e zondag door het jaar	09.30 EV - pastor v/d Helm	11.00 EV - kapelaan Huntjens	10.00 EV/KWD - pastoor Smith 16.00 Aanbidding en biecht 17.00 EV Mass - kapelaan Huntjens	11.30 EV/KWD - pastoor Smith		09.30 EV - kapelaan Huntjens	11.15 EV/KWD - pater Hoogenboom	28
29 ma	HH. Petrus en Paulus - Hoogfeest			09.00 EV - pastoor Smith 18.30 vespers 19.15 EV - kapelaan Huntjens					29

Internet Livestream

Bij de St. Jan-, De Goede Herder-, Lodewijk-, Maria Middelaes- en Hartebrugkerk zijn de vieringen ook te volgen via livestream. Meer info op hun websites.

Andere vieringen

Kapel RK-Begraafplaats
Zijlpoort, Haven 64
Dagelijks geopend van 09 - 17 u..
Maandelijks Mis in de kapel, 1e dinsdag 10.00 uur 2 juni
Kapel Roomburgh, Hof van Roomburgh 46
Eucharistievieringen, Zondag meestal om 10.30 uur. Door de week meestal dinsdag en vrijdag om 17.00 uur. Zie voor actuele tijden: www.roomburgh.nl

Weekvieringen in de parochie

Maandag
9.00 EV Lodewijkkerk
Dinsdag
9.00 EV Sint Petruskerk
19.00 EV Lodewijkkerk
Woensdag
9.00 EV Lodewijkkerk
10.00 EV/WG Goede Herderkerk
18.30 Aanbidding en biecht +
19.00 EV Sint Josephkerk
Donderdag
9.00 EV Lodewijkkerk
Vrijdag
9.00 EV Sint Petruskerk
19.00 EV Lodewijkkerk
Zaterdag
9.30 EV Lodewijkkerk
Zondag
17.00 Poolse mis
Sint Josephkerk

Liturgisch feest

Geboorte van Johannes de Doper - 24 juni

Er zijn maar twee heiligen van wie we ook de geboorte vieren:



Maria (8 september) en Johannes de Doper. De geboorte van Johannes ging aan de geboorte van Jezus vooraf. Johannes is de 'wegbereider'. Deze datum vermeldde Augustinus al, met de bemerking dat na deze datum de dagen alweer 'afnemen'. Johannes had immers over Jezus gezegd: "Hij moet groter worden maar ik kleiner." (Johannes 3,30). Op 29 augustus valt de gedachtenis van de marteldood van Johannes.

Legenda

EV = Eucharistieviering
GV = Gezinsviering
KWD = Kinderwoorddienst
WG = Woord- en gebedsdienst
LAT = Latijnse Mis
NL = Nederlandse Mis

Zuidbuurtseweg 15
2381 LB Zoeterwoude
071 580 12 15
(di/vr 9.30-11.30 u.)
sintjansparochie@hotmail.com
NL95 INGB 0000 2717 53
www.hhpp-oost.nl/sint-jan

Hoge Rijndijk 18
2382 AS Zoeterwoude
071 541 15 10
(ma/wo/vr ochtend)
degoedeherder@yahoo.com
NL12 RABO 0335 6021 85
www.hhpp-oost.nl/de-goede-herder

Dr van Noortstraat 88
2266 HA Stompwijk
071 580 16 04
(ma/wo/vr 10-12 u.)
sintlaurentius@hotmail.com
NL49 RABO 0361 5032 68
www.hhpp-oost.nl/h-laurentius

Steenshuur 19
2311 ES Leiden
071 513 07 00
lodewijkparochie@gmail.com
NL83 INGB 0000 6072 98
www.lodewijkparochie.nl

Herensingel 3
2316 JS Leiden
071 521 81 13
NL57 INGB 0000 6023 34
www.stjosephleiden.nl

Kerk:
Lammenschansweg 40A
Secretariaat:
Lorentzkade 16A
2313 GB Leiden
071 512 19 12
(ma-vr 9.30-11.30 u.)
secretariaat@sintpetrusleiden.nl
NL04 INGB 0002 5541 52
www.sintpetrusleiden.nl

Rijndijk 283
2331 AD Leiden
071 230 10 37
secretariaat@lamgodsleiden.nl
(wo 9.30-11.30 u.)
NL09 INGB 0000 5272 47
www.lamgodsleiden.nl

Kerk:
Haarlemmerstraat 110
Secretariaat:
Haarlemmerstraat 106
2312 GD Leiden
071 512 04 01
(vr 10.30-13.00 u.)
hartebrugkerk@kpnmail.nl
NL29 INGB 0002 5958 00
www.hartebrug.nl

MEI

- Di 12 1e Maria-avond** *Mij geschiede naar uw Woord* (zie hiernaast)
- Wo 13 Rozenkrans 18.30 uur** vooraf aan Avondmis in de Josephkerk (elke woe in mei-maand)
- Do 14 Hemelvaart - Hoogfeest**
- Vr 15 Start Pinsternoveen.** Elke avond 22.00 -23.00 u. gebed (behalve do 21 mei, dan 21.00 – 22.00 uur).
- Za 16 Petrus en Pauluspot 18.00 uur.** Graag aanmelden via Petruspauluspot@gmail.com of per telefoon 06 5142 1079.
- Zo 17 Lezing Zijlpoort** (zie blz. 3)
- Di 19 2e Maria-avond** *Mij geschiede naar uw Woord*
1e avond Hildegard von Bingen (zie hiernaast)
- Wo 20 Bezinningsavond Opus Dei voor heren**
- Do 21 Lectio divina,** 10.00 uur, pastorie Lodewijk (elke donderdag)
Aanbiddingsuur/Holy Hour in Lodewijk, 21.00 - 22.00 uur, dit is tevens het uur van de Pinksternoveen.
- Zo 24 Pinksteren -Hoogfeest**
Gezinsbedevaart Heiloo
- Wo 27 Mariaviering in de Maria Middelaes** (zie blz. 5)
- Za 30 Vriendjes van Franciscus** (zie blz. 4)
- Zo 31 Drie-eenheidszondag – Hoogfeest**
1e Communie Laurentiuskerk

JUNI

- Di 2 Mis Zijlpoortkapel,** 10.00 uur
Bezinningsavond Opus Dei voor dames
2e avond Hildegard
- Do 4 Bijbelavond met Marieke Maes,**
pastorie Maria Middelaes, 20.00 – 22.00 uur.
Opgave niet nodig.
- Vr 5 Stabat Mater gebedsuur,** 10.00 uur
Steen-schuur 17
- Za 6 Gebedsochtend Missionaire parochie / Pater Pio,** 10.30 uur
Sint Josephkerk: Mis-inleiding-aanbidding tot 12.00 uur
- Zo 7 Sacramentszondag Hoogfeest,**
met Sacramentsprocessie (zie hiernaast)
- Vr 12 Heilig Hart van Jezus – Hoogfeest.**
Missen 09.00 uur Petruskerk en 19.00 uur Lodewijkkerk
- Di 16 3e avond Hildegard**
- Wo 17 Bezinningsavond Opus Dei voor heren**
- Do 18 Aanbiddingsuur in Lodewijk,**
20.00 - 21.00 uur
- Zo 28 Parochiemiddag** (zie blz. 2)
Tour of Faith, ontmoeting van jongeren met de bisschop. In Lisse.
Zie <https://www.bisdromrotterdam.nl/activiteiten/jongeren-activiteiten/tour-of-faith-februari>
- Ma 29 Petrus en Paulus - Hoogfeest**
Missen 09.00 uur en 19.15 uur Lodewijkkerk
Latijnse Vespers
vooraf aan de Avondmis om 18.30 uur.
- Di 30 4e avond Hildegard.**



De jaarlijkse Sacramentsprocessie

Dat er steeds meer sacramentsprocessies in Nederland plaatsvinden is prachtig. Het kan ook bijna niet anders, met de nieuw opbloeiende beleving van de Eucharistie en de eucharistische aanbidding. De Sacramentsprocessie is in eerste instantie een eerbetoon aan de Heer Jezus. Maar ook een uiting en een verdieping van ons geloof in Zijn werkelijke aanwezigheid in het Allerheiligste. Tenslotte is de processie ook missionair, want het zal niet de eerste keer zijn dat iemand op straat geraakt wordt door deze concrete nabijheid van de Heer en op zoek gaat naar Wie Hij toch is en wie die gelovigen toch zijn die biddend en zingend Hem vergezellen. Komt u (weer) mee?! Zondag 7 juni, 14.00 (twee) uur begin in de Josephkerk - processie - 15.00 uur gebedsuur met liederen in de Lodewijkkerk - ontmoeting en een glaasje in de tuin (de aanbidding en Engelse Mis gaan daarna gewoon door).

Maria en Hildegard

Op twee **Maria-avonden** neemt de videoreeks *Mij geschiede naar uw Woord* ons mee naar bijzonder Maria- plaatsen en horen we over de moederlijke rol van Maria in Gods heilsplan. Dinsdagen 12 en 19 mei - Steenschuur 17 - 20.00 - 21.30 uur Nederlands en Engelstalig. Iedereen is welkom. Aanmelding niet nodig.

Met diaken Tolsma lezen we teksten van **Hildegard van Bingen** die betrekking hebben op de schepping. De vier bijeenkomsten zijn op de dinsdagen 19 mei en 2, 16 en 30 juni om 20.00 uur in de pastorie van de Petruskerk, Lorentzkade 16a. Deelname vraagt geen voorbereiding of speciale kennis. Aanmelding voor deelname is niet verplicht maar wel gewenst via: laudatosi@petrusenpaulusleiden.nl

Oproep aanmelding kindercatechese

De internationale Catechese van de Goede Herder is een uitgebreid geloofsvormingsprogramma voor kinderen van 3+ tot 12 jaar, waarbij het kind de Goede Herder ontmoet en een hechte, persoonlijke relatie met Jezus ontwikkelt. Deze catechese is stevig geworteld in de Liturgie en de Schrift en wordt omlijst door Montessori-principes van onderwijs. Gevormde catecheten geven "presentaties" en begeleiden het kind bij het "werk" met zintuiglijk materiaal in een speciaal ingerichte ruimte genaamd het Atrium. Voor meer informatie zie: <https://www.catechesegoedeherder.nl/> De bijeenkomsten van de Catechese van de Goede Herder in schooljaar 2026-2027 zullen van september 2026 t/m juni 2027 op de woensdag zijn:

Woensdagochtend 9.45-11.45 uur	3-jarigen
Woensdagmiddag 14.00-16.00 uur	4-6-jarigen
Woensdagmiddag 14.00-16.00 uur	6-9-jarigen
Woensdagmiddag 16.30-18.30 uur	9-12-jarigen

De catechese vindt plaats in de zalen bij de Josephkerk, Herensingel 3 te Leiden. Schrijf uw kinderen voor 15 juni 2026 in; gebruik voor elk kind een eigen digitaal formulier dat te vinden is via de QR code of link: <https://forms.gle/acQymy993aL5vyLq7>



Op 12 april 2026 hebben 11 volwassenen de vormingscursus van 12 dagen afgerond. Zij mogen als catecheet dienen in het atrium met de jongste kinderen om samen te luisteren naar de stem van de Goede Herder!

Namens het team CGH catecheten, Ingeborg Kleemans